



Bron van gemeenschap

Begroeting en mededelingen

Aansteken van het licht

Korte inleiding op de viering

In de vorige viering hebben we het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de bron verbonden met het Synodale proces. Dat leverde in het gesprek een levendige gedachtewisseling op over het wezen van de kerk nu en in de toekomst. En als er iets duidelijk werd, dan is het wel dat ‘Uitwisselen’ en ‘Delen’ een belangrijk kern-woord is voor de gemeenschap die we zoeken en zijn.

In de viering van vandaag borduren we daar op verder.

We beginnen met een welkom dat passend is bij de tijd en de gebeurtenissen in Oekraïne en Europa – Een welkom in de vorm van een gedicht van Marieke Lucas Reijneveld.

Openingsgedicht

Dichter Marieke Lucas Reijneveld schreef 05 maart jl. voor de Volkskrant dit gedicht naar aanleiding van de Russische aanval op Oekraïne.

Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen oorlog.
Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling,
naar de winter in een zwaluw zien overgaan, of de boter

op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, dat iets nog
zacht kán worden in deze wereld en we allemaal zo smeerbaar,
maar de kou spat van beeldschermen, uit radiostemmen.

Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat anderhalve
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij toch weten dat
vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat alleen menslievendheid
je een stoel in de geschiedenis geeft.

En ook: een vechtersjas of een ijzervreter is geen identiteit,
het is een mal waar je jezelf in giet.
Wie het zwaluwnest bevuult,
broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot.

Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal als
vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek,
naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.

Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkamer.

Zal er ooit een dag van vrede

In de klapper. Lied nr xx

Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt,
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

Overweging - Kerk-zijn

Van droom en delen,
van kennen en dienstbaarheid,
en ook: 'het is al begonnen, merk je het niet?'

Werken van barmhartigheid | Matteüs 25

Op die dag zal Jezus hun zeggen: Ik had honger en gij hebt Mij te eten
gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling
en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek
en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. Dan

zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.

Muziek – Für Alina

<https://www.youtube.com/watch?v=0R2nT0RBfPE>

MAALTIJDGEBED

Moge ons voor waar verschijnen
die genoemd wordt zoon der mensen
die gezegd wordt dood maar levend
die gehoopt wordt mens voor allen.

Moge ons verschijnen deze,
niet in droom, in stand van sterren,
niet als spiegelbeeld in water
maar in mensentaal van liefde.

rust

In dit mensenbrood gebroken,
levenskansen, recht voor allen,
in het drinken van de beker,
in vergeving en ontferming,

moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester, woord van God.

rust

*Uitnodiging om een kring te vormen
en brood en wijn te delen*

Het is al begonnen,
merk je het niet!

Stilte

Voorbede

Heer ontferm U | In de klapper. Lied nr 38

Onze Vader maak alles nieuw

In de klapper. Lied nr 79

Collecte

Franciscaner Stichting inzake fondswerving (gericht tegen armoede, door meer onderwijs en ontwikkeling.)

NL53 SNSB 0925 925 411

Zegenbede *afwisselend Voorbidden/Allen*

V Naam uit vuur geklonken
verborgen stem die vraagt:
'waar ben je?'

Die mij roept en stuurt,
in mij kracht tot liefde wekt,
mij méér maakt dan alleen
dat ik leef,

Gij, Levende,
zend mij, zegen mij.

A De Levende zegene en behoede U
In de klapper. Lied nr 20

Ontmoeting aan de bron

Afbeelding voorzijde | De bergrede. Laura James