

# Heel de kerk, heel de wereld

Viering zondag 28 augustus.



Wijze raad?

## Welkom, mededelingen

**Ontsteken kaarsen**, speciaal ook voor Frans Meyer

Jamie Cullum: Twentysomething

*Na jaren van dure opleiding,  
After years of expensive education,  
Een auto vol boeken en verwachting,  
A car full of books and anticipation,  
Ik ben een expert op het gebied van Shakespeare, en dat is verdomd veel,  
I'm an expert on Shakespeare, and that's a hell of a lot,  
Maar de wereld heeft niet zoveel geleerden nodig als ik dacht.  
But the world don't need scholars as much as I thought.  
Misschien ga ik een jaar op reis,  
Maybe I'll go traveling for a year,  
Mezelf vinden, of een carrière starten.  
Finding myself, or start a career.  
Ik zou met de armen kunnen werken, hoewel ik hongerig ben naar roem.  
I could work with the poor, though I'm hungry for fame.  
We lijken allemaal zo verschillend, maar we zijn gewoon hetzelfde.  
We all seem so different, but we're just the same.  
Misschien ga ik naar de sportschool, zodat ik niet dik word.  
Maybe I'll go to the gym, so I don't get fat.  
Is het niet makkelijker met een strak sixpack?  
Aren't things more easy with a tight six-pack?  
Wie weet de antwoorden, wie vertrouw je?*

*Who knows the answers, who do you trust?*

*Ik kan liefde niet eens scheiden van lust.*

*I can't even separate love from lust.*

*Misschien ga ik terug naar huis en betaal ik mijn leningen af,*

*Maybe I'll move back home and pay off my loans,*

*Werken van negen tot vijf telefoons beantwoorden.*

*Working nine to five answering phones.*

*Laat me niet leven voor mijn vrijdagavonden,*

*Don't make me live for my Friday nights,*

*Acht pinten drinken en ruzie maken.*

*Drinking eight pints and getting in fights.*

*Ik wil niet opstaan, laat me gewoon liggen*

*I don't want to get up, just let me lie in*

*Laat me met rust, ik ben een twintiger*

*Leave me alone, I'm a twentysomething*

*Misschien word ik gewoon verliefd --*

*Maybe I'll just fall in love --*

*Dat zou het allemaal kunnen oplossen.*

*That could solve it all.*

*Filosofen zeggen dat dat genoeg is;*

*Philosophers say that that's enough;*

*Er moet zeker meer zijn, ooh.*

*There surely must be more, ooh.*

*Liefde is niet het antwoord, en werk ook niet.*

*Love ain't the answer, nor is work.*

*De waarheid ontgaat me, zo erg dat het pijn doet.*

*The truth eludes me, so much it hurts.*

*Maar ik heb nog steeds plezier, en ik denk dat de sleutel is;*

*But I'm still having fun, and I guess that's the key;*

*Ik ben een twintiger en ik blijf mezelf.*

*I'm a twentysomething and I'll keep bein' me.*

*Ik ben een twintiger, laat me liggen,*

*I'm a twentysomething, let me lie in,*

*Laat me met rust, ik ben een twintiger*

*Leave me alone, I'm a twentysomething*

**Lezing:** Prediker 2 1-9

Toen zei ik, ik in mijn hart:

ga toch mee,

ik zal je beproeven met vreugde:

zie het goede eens aan!-

maar zie, ook dat bleek ijheid.

2 Over lachen moest ik zeggen:  
gekkigheid!,  
en over vreugde: wat doet die ertoe?  
3 Ik speurde ernaar, van harte,  
om mijn lichaam te laven met wijn,-  
wel mijn hart  
leidend met wijsheid,-  
en om dwaasheid aan te grijpen,  
totdat ik zou zien  
wat voor de zonen van de mens goed is  
om onder de hemel te doen  
bij het aftellen van hun levensdagen.  
4 Ik deed grote dingen:  
ik bouwde mijn huizen,  
plantte mijn wijngaarden.  
5 Ik maakte voor mijzelf  
tuinen en paradijzen;  
ik plantte daarin  
geboomte met elke soort vrucht.  
6 Ik maakte watervijvers,-  
om daaruit te drinken  
een woud waarin net bomen ontsproten.  
7 Ik verwierf mij dienstknechten en slavinnen,  
en 'zonen des huizes' werden de mijne;  
ook verwerf van rundvee en wolven  
kwam mij toe in overvloed,  
meer dan allen die er vóór mijn aanschijn uit  
in Jeruzalem zijn geweest.  
8 Ik stapelde mij ook zilver en goud op,  
en het kostbaarste  
van koningen en buitengebieden;  
ik bedeed mij met zangers en zangeressen  
en de genoegens van de zonen van de mens:  
een vrouw en vele vrouwen...  
9 Ik werd groot en nam toe,  
meer dan al wie er voor mijn aanschijn uit  
in Jeruzalem is geweest;  
toch bleef mijn wijsheid mij bijstaan.

**Lied 39:** Herschep ons hart

**Lezing:** Prediker 12 9-13

9 Overigens  
is Vergaarder niet alleen wijs geworden,-  
ook heeft hij nog  
de gemeenschap geleerd wat hij wist,  
en ter ore genomen, doorvorst  
en op orde gebracht: spreuken in overvloed.  
10 Vergaarder heeft ernaar gezocht  
woorden van welbehagen te vinden,-  
en oprecht op te schrijven  
woorden van waarheid.  
11 Woorden van wijzen zijn als prikstokken,  
als krammen ingeplant in een muur  
door wie het vergaren meester zijn,-  
gegeven zijn zij door één herder.  
12 Boven dit alles uit, mijn zoon:  
wees gewaarschuwd,-  
in overvloed boekrollen maken is eindeloos,  
en veel studeren vermoeit het vlees.  
13 Het besluit van al wat je hebt gehoord is:  
vrees God en bewaak zijn geboden!,  
want dat geldt heel de mensheid.

**Lied 21:** Laudate omnes gentes

**Uitwisseling:** wat heeft me geraakt, wat heb ik gehoord, wat neem ik mee?

**Overweging**

**Voorbeden:** Lied 98 Ubi Caritas

**Zegengebed,** samen: Prediker 9 7-10  
7 Ga voort dan, eet met vreugde je brood  
en drink met een goedgestemd hart je wijn;  
want reeds lang  
heeft God behagen gehad in je daden.  
8 Laten te aller tijd  
je gewaden wit wezen,-  
en laat olie op je hoofd nooit ontbreken.  
9 Zie het leven aan  
met de vrouw die je liefhebt,

alle dagen van je ijle leven  
die hij je onder de zon zal geven,  
al die dagen van je ijle leven;  
want dat is je deel in het leven,  
ook voor je zwoegen  
waarmee jij zwoegt onder de zon.  
10 Al wat je hand vindt om te doen,  
doe dat met de kracht die je hebt;  
want er is geen doen en geen denken meer,  
geen weten en wijsheid  
in het schimmenrijk  
waar jij naartoe gaat.

Amen

**Lied 20:** De Levende zegene en behoede u

Dat is heel andere taal dan de taal van de katechismus, kennen we die nog? Waartoe zijn wij op aarde? En dan een deftig antwoord waar de zekerheden en dogma's van af spatten.  
Nee, Prediker laat ons zien dat ons bestaan helemaal niet zwaarwichtig is, en met die lichtheid moeten we het doen. Nauwelijks houvast. De lichtheid van ons bestaan die daardoor misschien wel ondraaglijk aanvoelt, zou je kunnen zeggen.  
Maar Prediker zegt ons ook dat we dan niet alles maar moeten laten waaïen, nee, 'bewaak Gods geboden', m.a.w. zijn woord doet er wel degelijk toe.  
Mens-zijn in bijbelse zin is misschien wel juist: het uithouden zonder houvast, in die leegte, met als enige zekerheid alleen die liefdevolle stem die ons zegt dat we bevrijd zijn. En we zijn niet bevrijd om elkaar dan weer te knechten, te vernederen, te bevechten, te doden.  
We mogen er zijn, met elkaar, voor elkaar. Geniet van de dingen die je doet, omdat je hart het ingeeft, niet omdat het nu eenmaal moet.  
JHWH, de Naam, ik ben, ik besta. En dat is de opdracht die wij hebben.  
Besta, bèn, hier en nu.  
En dan is de vrolijkheid in dat eerste liedje misschien zo gek nog niet...  
Zo mag het zijn.

Spotify:

[https://open.spotify.com/album/6FbhvZwel6o9Szb2j9ls9o?si=\\_loDb-2wSLGRi0PktiPRTQ](https://open.spotify.com/album/6FbhvZwel6o9Szb2j9ls9o?si=_loDb-2wSLGRi0PktiPRTQ)

Korte overweging:

We begonnen met een lied van Jamie Cullum, over de dadendrang van een twintiger. Alles doen en aanpakken, een zee van mogelijkheden, en dat in een vrolijke song verpakt. Is dat het nou?  
Haaks daarop komt dan Prediker.  
Prediker, leraar, verzamelaar, wijze, oude, ervaren mens houdt ons een spiegel voor. We maken ons onnodig druk, en alles is ijdelheid, leegte, zinloos. Want we kunnen niets meenemen.