

Keltische viering 18 juli 2021

Travelling light

9.50 ; * meditatieve muziek bij binnenkomst: ♪..Veni Sancte Spiritu

10.00 * Openinggebed :

Als levenspelgrims komen we 1x / jaar traditie getrouw hier in de omgeving van de Willibrordkapel samen om in de Geest van het Keltisch Christendom, het leven, ons bestaan, te vieren met elkaar, en Hem/Haar te danken voor het leven ; voor de natuur ; voor hen die ons voorgingen en voor hen die na ons komen, voor elkaar.

Wij vragen of Gods' Geest met ons wil zijn, niet alleen in deze viering, maar ook daarvoor en daarna.

*Meditatieve woorden :

TRAVELLING LIGHT

Rijzend licht ?

Reizend licht

of licht reizend ?

Spel van woorden vol betekenis.

Iedere dag wordt het weer licht.

Iedere dag komt de zon weer op.

Zo vanzelfsprekend.

Of mogen we ons er over blijven verwonderen ?

Iedere dag weer is er dat rijzend licht.

Een licht voor onder weg.

Een licht dat met ons meereist.

Een boodschap van Licht,

die ons helpt voort te gaan op ons levenspad.

In de donkerte weten we dat het Licht er weer zal zijn;

ons bij zal schijnen.

Met ons mee zal reizen.

Licht reizend,

zonder veel bagage,

vertrouwend op wie of wat we onder weg zullen tegen komen.

Open voor het onverwachte.

Ogen open voor onze omgeving.

Oren open voor de geluiden om ons heen.

Zo ook om de geuren om ons heen te ruiken.
Niet afgeleid door een zware last die we met ons mee zeulen.
Die hebben we achter ons gelaten.

We reizen licht
En Hij reist met ons mee
We herkennen Hem,
omdat we openstaan voor wat er in en om ons heen gebeurt.

We reizen licht.
We reizen licht.

Het Licht reist met ons mee
Licht dat ons aanstoot in de morgen

Reizend Licht
Wij reizen verlicht mee...

* Uitleg : Keltisch christendom

Vanuit de Iona gemeenschap stilte weekend : Inademen en uitademen.

De weg van de stilte is een weg naar binnen. Het begint, heel basaal, met je mond houden.
Volgens vele beoefenaars van de stilte is de weg naar de binnen de langste weg die een mens ooit in zijn of haar leven aflegt.

Trefwoorden :

- Immanent Godsbeeld / God in en om ons heen
- Kleine geloofsgemeenschappen vaak rond een klooster
- Perigrinatio
- Bijna geen geschreven traditie / Verhalende traditie
- Heilige bomen. Bronnen, plaatsen
- Het leven en slapen als een gebed
- Verbonden met de elementen ; water, vuur, lucht en aarde en LEEGTE
- Het Keltisch kruis.....



Het Keltische christendom uit de vroege middeleeuwen spreekt nog steeds tot onze verbeelding. Het is de liefde voor de natuur, de cultuur en het avontuur. En natuurlijk de vele verhalen en legendes.

*Woorden voor onderweg : Licht is grootmoedig : Uit : Anam Cara : mystiek uit de Keltische wereld . John O'Donohoe

Als u ooit in de gelegenheid bent geweest vroeg in de morgen, voordat de dag aanbreekt buiten te zijn, zult u hebben opgemerkt dat de donkerste tijd van de nacht vlak voor de dageraad valt. Het duister verdiept zich en wordt anoniemer.

Als u nooit in de wereld was geweest en nooit had geweten was een dag is, zou u u nooit hebben kunnen voorstellen hoe het duister wijkt, en hoe het mysterie en de kleuren van een nieuwe dag aanbreken. Licht is ongelooflijk grootmoedig maar ook zachtmoedig. Als u let op de manier waarop de dag aanbreekt, leert u hoe licht het duister kan overhalen. Heel bedreven en geleidelijk verschijnen de eerste vingers van licht aan de horizon en trekken ze de mantel van duisternis van de wereld weg. Stilletjes ziet u voor u het mysterie van een nieuwe dageraad, een nieuwe dag.

Emerson zegt "de dagen zijn van God, maar niemand vermoedt het.". Het is een van de tragedies van de moderne cultuur dat wij het contact hebben verloren met deze primaire toegangen tot de natuur. De urbanisering van het moderne leven is erin geslaagd ons te verbannen uit dit vruchtbare thuis zijn, op onze moeder aarde.

Uit de aarde gevormd, zijn wij zielen in stoffelijke vorm. Wij dienen in harmonie te blijven met onze innerlijke stoffelijke stem en ons verlangen. Maar deze stem is niet langer hoorbaar in de moderne wereld. Daarom zijn we ons niet eens bewust van ons verlies, en de pijn van onze geestelijke ballingschap is des te intenser omdat wij niet of nauwelijks begrijpen waar zij vandaan komt.

In de nacht rust de wereld. Bomen, bergen, velden en gezichten zijn bevrijd van de gevangenis van de vorm en de last van het gezien worden. Binnen de beschutting van de duisternis kruipt elk ding terug in zijn eigen natuur. Duisternis is de oude moederschoot. De tijd van de nacht is de tijd van de moederschoot. Onze zielen komen tevoorschijn om te spelen. De duisternis maakt alles vrij; de strijd om identiteit en de behoefte om indruk te maken, vallen weg. Wij rusten in de nacht.

De dageraad is een vernieuwende tijd, een tijd van mogelijkheden en beloften. Alle elementen van de natuur ; -stenen, velden, rivieren en dieren-, bevinden zich plotseling opnieuw in het nieuwe morgenlicht. Zoals de duisternis rust en bevrijding brengt, brengt de dageraad ontwakende en vernieuwing.

In onze middelmatigheid en ons gebrek aan aandacht vergeten we dat we het voorrecht hebben in een wonderlijk heelal te leven. Elke dag onthult de dageraad het mysterie van dit heelal. De dageraad is de ultieme verrassing, hij maakt ons bewust van ons van het onmetelijke "daar zijn" van de natuur. De prachtige, subtiele kleuren van het heelal verheffen zich om iedereen te bekleden.

* Vinden van je plek in de omringende natuur.

* Weer samenkomen in de cirkel

* **Liedtekst**

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

* Uitwisseling van ervaringen :...

* Collecte voor onderhoud van de Willibrordkapel in het bos.

* Voorbeden ; .. Ubi Caritas, Deus ibi est....

* Aramees Onze Vader ; gezamenlijk

- De vertaling van het Aramees Onze Vader AbwoonD'bashmaya (Het onze vader-moeder)

Gij, Vader-Moeder,
adem, licht van al wat is,
moge uw licht een heiligdom
zijn in ons hart.
Moge uw rijk van eenheid
in ons allen verwerkelijkt worden
zodat uw wil en onze wil één zijn.
Moge uw rijk van eenheid
in alle vormen zijn.

Voed ons dagelijks
met het levend brood van inzicht.
Maak de koorden van dwalingen los
die ons binden aan de wereld
opdat ook wij de strengen
van fouten kunnen losmaken
waarmee wij met anderen verbonden zijn.

Laat ons niet misleid worden door oppervlakkige dingen
en houd ons af van ondoordachte handelingen.

U behoort alle heerschappij toe
en de levende kracht om te handelen.

Van u komt het lied dat aan alles schoonheid verleent
en zich van tijdperk tot tijdperk vernieuwt.

Waarlijk, moge de kracht van deze woorden
de voedingsbodem zijn van
al ons handelen.

Amen

* Keltische zegenbede :

Voor de reis wens ik je
dat de weg je tegemoet komt,
de wind steeds in je rug is,
de zon je gezicht verwarmt
en milde regen je lichaam verfrist.

En tot we elkaar weerzien,
moge God je bewaren
in de palm van zijn hand.

Dat het Licht je metgezel moge zijn op je weg !

Amen

[Leonard Cohen - Traveling Light \(Official Audio\) - YouTube](#)