

## Jaarthema: Bezinning en verbinding

Wie verbindt mij, houdt mij bij elkaar?

### Inleiding op het jaarthema.

Voor het jaar 2020-2021 is als thema gekozen 'Bezinning en verbinding'. Dat dit thema ons aanspreekt is niet verwonderlijk. Sinds in maart van dit jaar het corona virus onder ons is en het openbare leven zo ingrijpend veranderd is, ervaren we wat het woord "Verbinding" voor ons betekent. We kregen er allemaal mee te maken. Er werden pijnlijke besluiten genomen: verzorgingshuizen en scholen gingen dicht, grenzen werden gesloten en samenkomsten verboden. Zo ook werden we als geloofsgemeenschap met deze lock down geconfronteerd en konden we niet samen in de kapel bijeen komen om te vieren, te zingen en bidden. We misten de ontmoetingen en nabijheid van elkaar.

Te midden van de nood kwamen er ook mooie dingen naar boven. Er bleek genoeg bezieling binnen onze groep om de vieringen voor te bereiden. De teksten werden digitaal toegestuurd, met verwijzing naar de liederen die we via YouTube konden afluisteren. Via een wekelijkse rubriek deelden we met elkaar helende ervaringen en onderling waren en zijn er veel contacten. Later vierden we in huiskamers met kleine groepen en in september waren we blij om eindelijk weer samen te kunnen zijn in de kapel. Helaas is op dit moment, oktober 2020, de wereld om ons heen opnieuw stil gezet en zijn de verbindingen weer aangesnoerd. Hoe zal het verder gaan?

In dit nieuwe jaarprogramma reiken we ideeën en materiaal aan om ook onder deze bijzondere omstandigheden onze themavieringen vorm en inhoud te blijven geven.

De subtitel - Wie verbindt mij, houdt mij bij elkaar – is ontleend aan een gezongen mantra (*van Chris Fictoor*) en nodigt ons allen uit van harte mee te doen: door vieringen mee voor te bereiden, mee te denken en door er gewoon te zijn en wat van je te laten horen.

De vieringengroep.

## Bronnen en vindplaatsen

De hieronder genoemde vindplaatsen van materiaal zijn op te vragen bij de vieringengroep.

### Boeken

- Walter Reppes. Franciscus van Assisi – Getuige van de vrijheid
- Brené Brown. Verlangen naar verbinding.  
Er echt bij horen en de moed om alleen te staan.
- Elizabeth Schüssler Fiorenza. In memory of her.

### Artikelen

- Elizabet S.Tapia Filipijnen. Credo voor de aarde – een gebed.
- Religie: Verblinding of verbinding. In: Linker Wang december 2017

### Muziek

- [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com)
- CD Mandala's en mantra's. Tekst en muziek - Chris Fictoor.
  - Wie verbindt mij, houdt mij bij elkaar. Track 6
  - Brekend, delend, houden wij elkaar bijeen. Track 15
- CD De steppe zal bloeien. Huub Oosterhuis
  - Klein Kerstatorium. Track 4 (16 minuten)
  - De steppe zal bloeien. Track 19

## Vieringenrooster | 2020-2021

### 2020 November

zond 08      Sterven om te leven. We gedenken dezer dagen alle overledenen. Ver weg en dichtbij.

*Naar Johannes 12:24 -26*

zond 22      Vervolg

*Toelichting/ Vindplaatsen/ Bijbeltekst*

### 2020 December

zond 13      Advent - Verlangen naar verbinding

*Korintiërs 1: 12:1-31 Veel gaven, één Geest.*

*Ter inspiratie een overweging van Claartje Kruyff op 3-10-2020:*

*<https://youtu.be/ujBy7nmc2YI> Preek begint op 59 minuten.*

*We krijgen nog de beschikking over een lees-document van de preek.*

zond 20      Zangvoorbereiding – waarschijnlijk mogen we niet zingen

dond 24      Kerstavond - Verbinding tussen hemel en aarde.

*Gezongen Kerstverhaal: Klein kerstoratorium van Oosterhuis. (Op CD)*

*Alternatief: Huub Oosterhuis. De avond voor Kerstmis 2015.*

*[https://www.ekklesia-amsterdam.nl/wp-](https://www.ekklesia-amsterdam.nl/wp-content/uploads/2019/09/151224-de-avond-voor-kerstmis-2015.pdf)*

*[content/uploads/2019/09/151224-de-avond-voor-kerstmis-2015.pdf](https://www.ekklesia-amsterdam.nl/wp-content/uploads/2019/09/151224-de-avond-voor-kerstmis-2015.pdf)*

## 2021 Januari

zond 10 Blijf in mijn liefde  
In gebed verbonden.

*Het thema is ontleend aan de Week van gebed voor de eenheid. Jezus zei tegen zijn discipelen: 'Blijf in mijn liefde en je zult vrucht dragen'.*

*Verbinding met Christus vraagt om verbondenheid met anderen en met de wereld. Zie <https://www.weekvangebed.nl/blijfinmijnliefde>*

*Lied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw (tekst: Michel van de Plas)*

zond 24 *idem*

## 2021 februari

zond 14 Vastentijd

Wanneer verbindingen verbroken zijn. Wat kan er tussen God en mens staan? 'Van God los'.

Na de Carnaval, een tijd van ontspanning en ontmoeting is het vastentijd. Bezinning op een jaar van een wereldwijde pandemie, en de gevolgen van een lock down en 'het niet verbonden zijn'. Verlies van sociale contacten leiden tot eenzaamheid, kwetsbaarheid, huidhonger.

De wereld werd stil gezet, en hoe nu verder?

*Zie Bronnen en inspiratie: Het boek 'Verlangen naar verbinding'. En het artikel in Linkerwang december 2017 - Religie: Verblindings of verbinding? Lucas 16:10-13 en Deut 4: 6-9*

zond 28 *idem*

## 2021 Maart

zond 14 Internationale Vrouwendag - Ongenoeemde namen

*Stil staan bij vrouwen wereldwijd die geen naam hebben, niet worden gezien en gehoord, onderdrukt en verzwegen. Er is veel gezegd en geschreven over de vergeten rol van vrouwen in de geschiedenis. Ook nu lijkt het alsof de Paus de vrouwen vergeten is in zijn nieuwe Encycliek: Fratelli tutti: Allen broeders.*

Zie: [www.deroerom.nl/nieuws/2020/09titel-nieuwe-encycliek/](http://www.deroerom.nl/nieuws/2020/09titel-nieuwe-encycliek/)

zond 28 Ter herinnering aan haar.

In het verhaal op weg naar Pasen lezen we over de vrouw die de voeten van Jezus zalfde. Wij geven haar een naam!

*Zie: Markus 14:3-9 of Lucas 7: 36-50 of Mattheus 26: 1-16 Joh: 12:1-8 en zie Boek: In memory of her; Elizabeth Schüssler Fiorenza*

## 2021 April

dond 01 Witte Donderdag – Breken en delen  
Onze verbondenheid vernieuwen.

*Het Pesachmaal. Mattheus: 26:17-30*

*CD Mantra's en mandala's. Chris Fictoor*

*Track: Brekend, delend, houden wij elkaar bijeen.*

vrijd 02 Goede Vrijdag  
Wanneer de verbinding voorgoed verbroken lijkt,  
en het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden in tweeën scheurt.

*Kruisiging: Marcus 15: 16-39*

## Opstanding

jullie vragen  
hoe is de  
opstanding der doden?  
ik weet het niet

jullie vragen  
wanneer is de  
opstanding der doden?  
ik weet het niet

jullie vragen  
komt er een  
opstanding der doden?  
ik weet het niet?

jullie vragen  
komt er geen  
opstanding der doden?  
ik weet het niet

ik weet alleen  
waarnaar jullie niet vragen:  
de opstanding van hen die leven

ik weet alleen waartoe Hij ons oproept:  
tot opstanding vandaag en nu.

*Kurt Marti*

2021 April - vervolg

zater 03 Paaszaterdag - Geheelde breuk- herstelde verbinding.  
Helende ervaringen in tijden van lijden, pijn en verdriet

Bij Pasen vonden we nog een veelbelovende link.  
<https://www.ekklesia-amsterdam.nl/wp->

<content/uploads/2020/10/201018-Een-gebroken-wereld-heel-maken.pdf>

Toespraak van Colet van der Ven staat er nog niet op. Er is naar de ekklesia een mail gestuurd en ernaar gevraagd!

*Lezing: Johannes 20: 1-18 Johannes 20: 19-23*

*Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen*

zond 11 *Deze zondag laten vervallen.*

zond 25 De tijd na Pasen – De twijfel van Thomas  
De vraag is niet of het waar gebeurd is,  
de vraag is waar het gebeurt.

*Lezing:*

2021 Mei

zond 09 Vrijheid van de Geest  
De vrijheid om voorbij te gaan aan geijkte opvattingen,  
aan traditie en/of tijdgeest.

*Boek: Getuige van de vrijheid. Franciscus van Assisi*

zond 23 Pinksteren: De weg uit angst naar vreugde en vrijheid.  
De vrucht van de Geest is de letterlijke opdracht, die Jezus zijn  
apostelen gaf bij de uitzending: Gaat over de hele wereld en  
verkondigt de vreugdevolle boodschap aan heel de schepping.

*Pinksteren. Hand 2: 1-2 en Johannes 14: 15-27*

## 2021 Juni

zond 13 Ik zie, ik zie, die jij niet ziet. *Of. Waar ben jijzelf soms uitgesloten?*

Verbinding ook over eigen grenzen heen. Verbinding met wat 'vreemd' is en aanvankelijk 'onwelgevallig'.

Over uitsluiting en wegstijgen, en wat ons 'en toch' verbindt.

God heeft alle mensen geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.

*Lezingen: Matteus 7:3 en Matteus 24:14 en Galaten 3,28*

zond 27 idem

## 2021 Zomer

juli Keltische viering

augustus Souvenirs van de reis

Souvenirs staan symbool voor bepaalde gebeurtenissen en kunnen je daar opnieuw mee verbinden.

Welk souvenir van jouw (levens)reis koester jij?

## 2021 September

zond 12 Deze maand wordt door paus Franciscus aanbevolen als maand van de Schepping.

- Over de verbinding met de aarde en de schepping.
- 'Met beide voeten in de klei'.
- Focus op: De verandering van het klimaat.

*Lezingen: Gen. 2: 1-15*

*Encycliek: Laudate Si*

*Credo van de aarde: tekst Elisabeth S. Tapia Filipijnen*

zond 26 idem



## 2021 Oktober

zond 10 Over de nieuwe encycliek: Fratelli Tutti van Paus Franciscus  
Allen broeders en zusters.

*Tegen die tijd verwachten we dat er zeker artikelen of liturgisch  
materiaal rondom verschenen zijn.*

zond 24 idem

## 2021 November

zond 10 Verbonden met hen die ons voorgingen.  
Verbondenheid over de grens van de dood heen

*Lezing: Openbaring 21; 1-25 En ik zag een nieuwe hemel en een  
nieuwe aarde.*

zond 24 Verbinding met de tijd en de mensen en de kerk en wereld die  
komen gaan.  
Verbondenheid schept verantwoordelijkheid.