



OECUMENISCHE BASISGROEP VENRAY E.O.

Viering 8 mei 2022

Vijf broden en twee vissen De spijziging van de vijfduizend

Welkom

Mededelingen

Inleiding op het thema.

Ontsteken van de lichten

Opening

Wij maken het kruisteken als symbool van verbondenheid

Openingsgebed: (Wij bidden samen)

Eeuwige, Gij die gezegd hebt

waar mensen in mijn Naam aanwezig zijn

ben ik in hun midden

Wij vragen U

Zegen vandaag

onze gedachten en woorden

Amen

Lied 39: Herschep ons hart

1^{ste} Lezing: Johannes 6: 5-14

Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag, dat een grote schare tot Hem kwam, zei hij tot Filippus,: Waar zullen wij broden kopen, dat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stelen, want hij

wist zelf, wat hij doen zou. Filippus antwoorde Hem: Tweehonderd schellingen brood is voor dezen niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zei tot Hem: Hier is een jongen, die vijf gerstebroden en twee vissen heeft, maar wat betekent dit voor zovelen? Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten, ten getale van omstreeks vijfduizend. Jezus nam dan de broden, dankte en verdeelde ze onder hen, die daar zaten, en evenzo de vissen. En toen zij verzadigd waren, zie hij tot zijn discipelen: Verzamel de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga. Zij verzamelden dus en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden, die overgeschoten waren, nadat iedereen gegeten had.

Lied 40: Het brood in de aarde gevonden. *(vers 1,2, en 3)*

2^{de} Lezing: Schaarste

Uit: De ziel onder de arm. Guus van Loenen.

Een groot deel van de wereldbevolking kent schaarste.

De schaarste betekent vaak ziekte en dood.

In vergelijking hiermee beleeft de westerse wereld ongekende welvaart

En zelfs daar kan niet alles.

Ook in een welvarende wereld komen tekorten voor.

Leven wordt gekenmerkt door schaarste.

Al kennen wij geen honger vanwege een mislukte oogst.

Al kennen wij geen ontbering door gebrek aan zorg,

Toch krijgen wij niet altijd wat wij verdienen

Of waar we recht op menen te hebben

In het verhaal is sprake van schaarste

Er is niet genoeg voor zoveel mensen in een eenzame streek.

En eerder was er al een nadere soort honger

Die al die mensen hun woonplaats deed verlaten.

Schaarste slaat als een wonder om in overvloed.

Zo'n wonder bestaat niet, zegt de één, en haakt af.

Dit wonder is echt gebeurd, gelooft de ander,

maar ziet geen verband tussen het verhaal en het eigen leven.

Stilte

Inleiding op gesprek

Stilte

(Vervolg schaarste)

Wonderen doen is niet hetzelfde als toveren.

Een wonder is geen magische handeling.

Een wonder gebeurt,

als het lukt een probleem op een ander niveau te brengen.

Op materieel niveau is er schaarste.

Maar er blijkt overvloed op spiritueel niveau.

Van alles is er tekort,

maar liefde kan niet op.

Wie zich op dat niveau afstemt houdt nog over.

Wonderlijk is niet alleen de ontdekking

Dat voor liefde schaarste niet geldt.

Wonderlijk is ook dat deze ontdekking materiële schaarste beïnvloedt.

Als mensen een spiritueel niveau ervaren,

Verliest hebzucht haar kracht

Lied 40: Het brood in de aarde gevonden. *(vers 4 en 5)*

Collecte: Voedselbank, IBAN NL09 RABO 0116520949 t.n.v. Stichting Voedselbank Limburg-Noord.

Voorbeden:



Afgewisseld door **lied 92:** Shalom

Lied 79: Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw

Zegenbede lied 20: De levende zegene en behoede u.

Lied 15: De steppe zal bloeien

Het 8^{ste} Sacrament



Wij ontmoeten elkaar