

Keltische viering kapel sint Willibrord Geijsteren 17 juli 2022

De Kern

Meditatief samenkomen bij de Willibrord kapel in alle rust :

Bless the Lord my soul : <https://youtu.be/rRMRhA-dtrc>

Bless the Lord, my soul
And bless God's holy name
Bless the Lord, my soul
Who leads me into life

Welkom en uitleg

Openingsgebed

Als levenspelgrims komen we 1x jaar traditie getrouw hier in de omgeving van de Willibrord kapel samen, om in de Geest van het Keltisch Christendom, het leven, ons bestaan, te vieren met elkaar, en Hem/Haar te danken voor het leven ; voor de natuur ; voor hen die ons voorgingen en voor hen die na ons komen, voor elkaar.

Wij vragen of Gods' Geest met ons wil zijn, niet alleen in deze viering, maar ook daarvoor en daarna. Amen.

Het Keltische christendom uit de vroege middeleeuwen spreekt nog steeds tot onze verbeelding. Het is de liefde voor de natuur, de cultuur en het pelgrims avontuur. En natuurlijk de vele verhalen en legendes.

Woorden voor onderweg :

Wat is de kern van onze tocht door het leven ?

Een tekst voor onderweg :

1 Korinthe 13:1-8 : Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen

Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.

En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

Zit daar de kern van ons leven verborgen ?

Citaat van Paus Franciscus : 'Laten we niet toestaan dat onze gezinnen worden vergiftigd door egoïsme, individualisme, de huidige cultuur van onverschilligheid en verspilling. Want daardoor dreigen de gezinnen hun eigen DNA, met een geest van gastvrijheid en dienstbaarheid, te verliezen.'

Lied : Ubi Caritas et amor (om te luisteren of mijmeren)

https://youtu.be/X9e_QO1ATho

Daar waar naastenliefde is, daar is God!

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 22-23a

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Ga op zoek naar een plek in de kapel of in de omgeving ervan.

Ervaar OF DIT JOUW PLEK IS ?

En laat het aan je gebeuren in je hart, je geest, je lijf. Ervaar wat de boodschap op dit moment voor je wordt. DE vraag blijft : wat is de kern van je leven ?

Als de klok van de kapel luidt koen we weer samen. Ruimte om met elkaar uit wisselen wat je ervaaarde in die stille tijd, en wat je wilt delen.

Voorbeden

♪.. Ubi Caritas, Deus ibi est.... Samen zingen

We sluiten samen de voorbeden af met:

Aramees Onze Vader

De vertaling van het Aramees Onze Vader AbwoonD'bashmaya (Het onze vader-moeder)

Gij, Vader-Moeder,
adem, licht van al wat is,
moge uw licht een heiligdom
zijn in ons hart.

Moge uw rijk van eenheid
in ons allen verwerkelijkt worden
zodat uw wil en onze wil één zijn.

Moge uw rijk van eenheid
in alle vormen zijn.

Voed ons dagelijks
met het levend brood van inzicht.
Maak de koorden van dwalingen los
die ons binden aan de wereld
opdat ook wij de strengen
van fouten kunnen losmaken
waarmee wij met anderen verbonden zijn.

Laat ons niet misleid worden door oppervlakkige dingen
en houd ons af van ondoordachte handelingen.

U behoort alle heerschappij toe
en de levende kracht om te handelen.

Van u komt het lied dat aan alles schoonheid verleent
en zich van tijdperk tot tijdperk vernieuwt.

Waarlijk, moge de kracht van deze woorden
de voedingsbodem zijn van
al ons handelen. Amen

Gebed om vrede: Dat we kozen om ons verbonden te mogen weten met de Oekraïne .

Joods gebed uit een concentratiekamp

Geef ieder mens van slechte wil de vrede,
zodat een eind mag komen aan de wraak,
aan redenen tot straf, aan tuchtiging,

al spot zijn gruweldaad met elke maat
en overstijgt zij alle grenzen van begrip.

En ook al zijn er bloedgetuigen bij de vleet,
leg toch hun leed niet op de weegschaal van
het recht, en reken het de beul niet toe,
en eis geen rekenschap van al zijn daden.
Schrijf liever een tegoed op voor de beulen,
de aanbengers, verraders, slechte mensen
en reken hun dan aan:
de moed en zielskracht van de anderen
en hun verborgen zwoegen desondanks,
de hoop die zich niet overwinnen liet,
de glimlach, dapper door de tranen heen
en alle liefde, alle offers, alle warmte,
al de gekwelde harten vol vertrouwen
in 't aanzien van de dood en ook daarin,
ja zelfs in 't uur van allerdiepste zwakheid.

Dat alles tellen mag als losgeld voor vergeving,
en al het goede telt slechts, niet het boze.
In de herinnering van onze vijanden
daar moeten wij niet blijven voortbestaan
als slachtoffer, als angstdroom of als spook;
maar veeleer als hun onverhoopte hulp,
opdat hun razernij verstillen zou.

En geef, als alles dan voorbij is,
dat wij weer met elkaar als mensen leven
en er weer vrede komt op deze aarde,
weer vrede voor de mens van goede wil.
En laat die langverwachte vrede dan
ook over alle anderen komen.

We luisteren naar het lied **Zal er ooit een dag van vrede zijn**

https://youtu.be/_gQyO3tGVJ4

Zegen van St Patrick :

De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zal achter je zijn, om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan.
De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt.
De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over je vallen.
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen.
Zo zegene je God, vandaag, morgen, al de dage dat je leeft, in eeuwigheid.
Amen.

Rond de Willibrord-put delen we het achtste sacrament !