



## OECUMENISCHE BASISGROEP VENRAY E.O.

Zondag 9 juli 2023

### Het ga je goed



**Opening** kaarsen, kruisteken  
**Inleiding**

#### **Keltische zegenbede:**

<https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/wie-wens-jij-de-woorden-uit-deze-prachtige-zegenbede-toe>

Moge de weg je tegemoet komen.  
Moge de wind altijd in je rug zijn.  
Moge de zon warm op je gezicht schijnen,  
de regen zacht op je velden vallen.  
En tot we elkaar weerzien, tot we elkaar  
weerzien,  
moge God je vasthouden in de palm van Zijn  
hand.

Moge de zon je dagen verwarmen,  
de sterren je nachten verlichten.  
Mogen de bloemen bloeien langs je pad.  
Moge je huis alle stormen doorstaan.  
En tot we elkaar weerzien, tot we elkaar  
weerzien,  
moge God je vasthouden in de palm van Zijn  
hand.

May the road rise to meet you  
May the wind be always at your back  
May the sun shine warm upon your face  
May the rain fall soft upon your fields  
And until we meet again, until we meet again  
May God hold you in the palm of his hand

May the sun make your days bright,  
may the stars illuminate your nights,  
May the flowers bloom along your path,  
your house stand firm against the storm  
And until we meet again, until we meet again  
May God hold you in the palm of his hand

#### Irish Blessing

Ik wens u niet een pad zonder wolken, noch een leven op een bed van rozen. Ook niet dat je nooit spijt zult hebben, noch dat je nooit pijn voelt. Nee, dat is niet mijn wens voor jou.  
Mijn wens voor jou is: dat je dapper bent in tijden van beproeving, wanneer anderen een kruis leggen op uw schouders. Wanneer bergen moeten worden beklommen en afgronden gekruist; wanneer hoop nauwelijks doorschijnt.  
Moge elke gave die God je gaf met je meegroeien. En moge jij je het geschenk van vreugde geven aan iedereen die om je geeft.  
Dat je altijd een vriend hebt die die naam waard is, die je kunt vertrouwen, en hoop biedt in tijden van verdriet. Die de stormen van het leven trotseert aan jouw zijde.  
Nog één wens: Dat je op elk uur van vreugde of pijn je God dichtbij kan weten. Dit is mijn wens voor jou, en voor iedereen die bij je hoort. Dit is mijn hoop voor jou, nu en voor altijd.

**Muziek: John Rutter A Clare Benediction.**

<https://youtu.be/4amyhUC4is8>

Moge de Heer zijn genade aan je betonen,  
moge het licht van zijn aangezicht je gids zijn,  
moge Hij je bewaren en ondersteunen ,  
dat zijn geest altijd aan je zijde zal zijn,  
Mogen zijn engelen over je waken, wanneer je  
slaapt,  
en als u ontwaakt, dat Hij je zal vervullen met  
zijn genade  
moge je Hem liefhebben en dienen al je  
dagen.  
Dan moge u in de hemel zijn aangezicht zien.

May the Lord show his mercy upon you;  
May the light of his presence be your guide:  
May he guard you and uphold you;  
May his spirit be ever by your side.  
When you sleep may his angels watch over  
you;  
When you wake may he fill you with his grace:  
May you love him and serve him all your days  
Then in heaven may you see his face.

**Zegen voor de ouderdom( uit Anam Cara)**

Moge het licht van uw ziel u behoeden,  
Mogen al uw zorgen en angsten over oud worden in hun tegendeel verkeren,  
Moge u de wijsheid ontvangen met het oog van uw ziel,  
Om deze prachtige tijd van oogsten te zien.  
Moge u de inzet hebben de oogst van uw leven binnen te halen,  
Te genezen wat u verwondde, het dichter bij u te laten komen  
En een met u te laten worden.  
Moge u een grote waardigheid bezitten, moge u beseffen hoe vrij u bent,  
En moge u bovenal het prachtige geschenk ontvangen het eeuwige licht  
En de eeuwige schoonheid te ontmoeten die in u zijn.  
Moge u worden gezegend, en moge u in uzelf een diepe liefde voor uzelf vinden.

**Een Ierse toast met een knipoog :** May you be in Heaven a full half-hour before the devil knows you're dead.

**Gesprek** Wat raakt je; wat heb je gehoord; wat neem je mee?

Schrijf een wens (zegen) op een kaart. Die bewaren we voor de volgende viering. Het mag een wens zijn voor een specifiek iemand, zet de naam van de ontvanger er bij. Maar het mag ook algemeen zijn. Je mag met je eigen naam ondertekenen, maar anoniem laten kan ook.

**Voorbeden**

**Aäronitische zegenbede: lied 20**

De levende zegene en behoede u.  
De levende doe zijn aangezicht over u lichten,  
En zij u genadig.  
De levende verheffe zijn aangezicht over u  
En geve u vrede.  
Zegen ons en behoed ons,  
Doe lichten over ons uw aangezicht,  
En wees ons genadig.  
Zegen ons en behoed ons,  
Doe lichten over ons uw aangezicht,  
En geef ons vrede.

**Koffie**