



Jaarverslag 2022

De jaarvergadering wordt gehouden in de kapel van VieCuri na de viering van 12 maart 2023.

In 2022 hebben de vieringen steeds in de kapel plaatsgevonden.

Het jaarthema was in het jaar 2022 was voor de vieringen van januari t/m november:

Verhalen die je doen leven

Vanaf december was het jaarthema:

Liederen die bezielen

Na de corona tijd zijn er in elke viering meer mensen aanwezig geweest dan in de voorafgaande jaren.

In 2022 is er voor gekozen om het versturen van de Rubriek te handhaven.

Op 26 juli is onze voorganger Frans Meijer op 90 jarige leeftijd overleden.

De begrafenis heeft plaats gevonden op 2 september in Alverna. Er waren 18 personen van onze basisgroep aanwezig bij dit afscheid. Hij is te ruste gelegd op het Franciscaner kerkhof in Alverna Wijchen.

Ook hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van ons lid Jan Selders.

Vieringen en thema's:

9 en 23 januari	De doop van Jezus in de Jordaan
13 en 27 febr.	De storm op het meer
10 maart	De ontmoeting aan de bron. Op zoek naar een verbinding tussen de ontmoeting bij de bron en het synodale proces
27 maart	Bij de bron – bron van gemeenschap
10 april	Intocht in Jerusalem
14 april	Witte Donderdag: De avond van breken en delen
15 april	Goede Vrijdag
16 april	Paaswake
24 april	geen viering
8 mei	Zeven broden en twee vissen/de spijziging van de vierduizend
22 mei	idem
12 juni	Pinksteren Bouwen aan vrede
26 juni	idem
17 juli	Keltische viering: Wat is de KERN van/in mijn/ons leven?
28 augustus	Wijze raad?
11 september	Generatie vrede
25 september	Stilteviering
9 oktober	Stikstof zal ons niet verstikken!
23 oktober	idem
13 november	Werken van barmhartigheid

27 november Tussen dood en leven
11 december Maria als ziener en profetes
25 december Kerstviering : de nacht was vol sterren

Collectes, doelen:

januari: UNHCR Nederland	febr.: Artsen zonder grenzen
maart: Franciscaner Stichting inz fondswerving	april: Artsen zonder Grenzen Stichting Vluchteling
mei: Voedselbank Limburg Noord	juni: Artsen zonder grenzen
juli: Geijsterse kapel	sept.: Generatie Vrede
okt. St. Franciscus-Stichting	nov.: Voedselbank Noord Limburg
dec.: Voedselbank Noord Limburg	dec.: St. Samenwerkende Hulporganisaties

De Stuurgroep bestond uit: voorzitter Riky Schut tot medio februari. Opgevolgd door Bert Janssen die van positie verwisseld hebben, secretaris Marij Peeters, Hans Visscher penningmeester en Elisabeth Jöres lid.

De stuurgroep heeft 4 keer vergaderd.

Jacques Kruunenberg en Kees Molenaar hebben dit jaar afscheid genomen van de vieringengroep. We zijn hen dank verschuldigd voor hun vele inzet.

Als trouwe leden zijn gebleven: John van Ochten, Riky Schut, Ton Broerse en Virginie Vrenken.

Op 21 mei was het Europa dag in Nederland. Op deze dag is er, via initiatief van de Stichting PAX, een Stiltekring georganiseerd in de kapel als protest tegen de oorlog in Oekraïne. We hebben ons best gedaan om deze bijeenkomst onder de aandacht te brengen, zoals de pers – Kath. en Protestante kerk, Taizégroep, zangkoor en bekenden etc. Er waren rond de 30 bezoekers, waaronder 3 Oekraïense vrouwen. De O. vlag was te zien en de kapel was opgesierd met gele en blauwe bloemen. Er is daarna nog vaker vanuit onze basisgroep contact geweest met deze vrouwen.

Bij deze Stiltekring waren ook de Deken van Venray en de dominee van de Protestante Kerk aanwezig.

Na de corona tijd is het aantal aanwezigen bij een viering toegenomen en ook gebleven.

Het aantal leden dit jaar is met 1 persoon toegenomen.

Op 17 juli was er weer een keltische viering in de Geijsterse kapel waar 18 mensen aanwezig waren. En rondom de kapel was het ook druk.

Er ongeveer bijna wekelijks een Rubriek verstuurd, die op verzoek gehandhaafd is na de coronatijd. De eerste Rubriek van elke maand werd opgefleurd met een afbeelding uit de kalender die we ontvangen hadden van Streekparochie 't Eikske met een tekst en een afbeelding.

In oktober is er een bezinningsmiddag georganiseerd in de kapel van VieCuri, waar alleen maar positieve reacties over te horen zijn geweest. Het thema was beeldmeditatie en werd verzorgd Georgine Steenhuis. Ze schildert iconen en geeft les en heeft zich verdiept in beeldmeditatie. Een icoon stelt de persoon of gebeurtenis in het eeuwige nu voor. De icoon van Monique was een mooie aanvulling.

We zijn eerst analytisch met het verstand naar verrijzenis icoon afbeelding gaan kijken. Een icoon stelt de persoon of gebeurtenis in het eeuwige nu voor. Vormen, kleuren, lijnenspel, perspectief (of juist niet), is er beweging, wat zie ik, wat mis ik? Dus eerst zo neutraal mogelijk kijken, zakelijk. Waarna we onze waarnemingen bespraken.

Het was een fijne middag die beëindigd werd met een buffet (geregeld door Astrid Broerse en Monique van Nispen) dat goed in de smaak gevallen is. De formule mag dus herhaald worden.

We hebben dit jaar leden van een geloofsgemeenschap uit Amsterdam en den Haag mogen ontvangen. De stuurgroep is voornemens om contacten met andere basisgroepen aan te halen. De eerste contacten zijn hiervoor al gelegd.

Werkzaamheden

Inge Adriaansens, Monique van Nispen en Astrid Broerse zijn we dank verschuldigd voor de goede verzorging voor de koffie, thee en wat lekkers na elke viering.

Marij Peeters
secretaris

maart 2023