



**OECUMENISCHE BASISGROEP VENRAY E.O.**

**Viering 10 oktober 2021**

**Fratelli Tutti.**

**Wie zijn mijn zusters en broeders?**



**Welkom**

**Mededelingen**

**Inleiding op het thema.**

**Ontsteken van de lichten**

**Opening**

Wij maken het kruisteken als symbool van verbondenheid

**Openingsgebed:** (Wij bidden samen)

Heer en Vader van de mensheid.

Gij die alle mensen met dezelfde waardigheid hebt geschapen,  
stort in onze harten een geest van broederlijkheid.

Inspireer ons met de droom van een nieuwe ontmoeting, van dialoog, gerechtigheid en vrede.

Stimuleer ons om gezondere samenlevingen en een waardiger wereld te creëren,  
zonder honger, zonder armoede, zonder geweld, zonder oorlog.

Geef dat ons hart zich opent

voor alle volken en naties van de aarde,

om de goedheid en schoonheid te herkennen

die gij in ieder van hen hebt gezaaid,

om banden te smeden van eenheid, van gemeenschappelijke projecten, van gedeelde hoop.

Amen.

*(Gebed tot de Schepper. Uit Fratelli tutti)*

**Lied 39.** Herschep ons hart 2x

**1<sup>ste</sup> Lezing:** *Psalm 133 (vrij naar Oosterhuis)*

Ja, dat doet deugd: als broeders en zusters

In een huis samen te leven.

Dat is als kostbare balsem

Uitgestort over het hoofd

En neervloeiend in de baard,

De baard van Aäron,

Tot in de hals van zijn kleed.

Dat is als de dauw van de Herson,

Neerdalend op Sions bergen.

Daar schenkt de Heer zijn zegen,

Leven in eeuwigheid.

**Lied:** Goed is dat je niet doet wat slecht is.

<https://music.youtube.com/watch?v=Hi18EQzr5xQ&feature=share>

Goed is dat je niet doet wat slecht is  
niet achter oplichters aanloopt  
niet met Ploert en Schender heult  
niet je schouders ophaalt  
'ploert en schender,  
ach zo is de wereld'.

Goed is dat je goede woorden  
overweegt en wil:  
Heb je naaste lief die is als jij  
de vluchteling , de arme, doe hen recht.  
Prent ze in het hart van je verstand,  
die woorden  
zeg ze voor je uit

gezegend ben je

een boom aan stromen levend water  
vruchten zul je dragen  
blad dat niet vergeelt  
het zal je goed gaan

Oplichter  
ongezegend zal je zijn.  
Een storm steekt op  
je waait de leegte in.

## **2de Lezing**

Wanneer er iets is dat nooit getolereerd, gerechtvaardigd of verontschuldigd mag worden, kunnen wij niettemin vergeven.

Wie werkelijk vergeven vergeten niet, maar zien ervan af door dezelfde verwoestende kracht beheerst te worden als die hen kwaad heeft gedaan.

Uit Fratelli tutti Thema *Vergeven zonder te vergeten.*

*Een meisje, dat haar vader verloor bij de aanslag van 11 september 2001 op de Twin Towers, heeft president Bush een brief geschreven waarin zij hem smeekt geen troepen naar Afghanistan te sturen om zo verder bloed vergieten te voorkomen. De brief is nooit beantwoord.*

## **Inleiding op gesprek**

**Uitwisseling.      Wie zijn mijn zusters en broeders?**

Hoe denken wij in dit verband over daklozen, vluchtelingen, dictators, de Talibaan, onze politici, asielzoekers, de .....?

**Voorbeden:** Waar vriendschap is en liefde daar is God.

**Lied 79.** Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw

**Collecte:** Voedselbank, IBAN NL09 RABO 0116520949 t.n.v. Stichting Voedselbank Limburg-Noord.

**Zegenbede lied 20:** De levende zegene en behoede u.

**Lied 15:** De steppe zal bloeien.

## Het 8<sup>ste</sup> Sacrament

