



WITTE DONDERDAG 1 april 2021

OP HET SPOOR VAN.....



Voor deze maaltijd kan de tafel gedekt worden met kaarsen, schaaltes met radijsjes (bitter), geraspte appel met noten en kaneel(zoet), en matses en eventueel wijn. Misschien een cd met passende muziek. Foto: Liesbeth van Berlo

Inleiding.

De joodse pesachmaaltijd is een herdenking van de bevrijding uit de slavernij in Egypte.

Elementen van die maaltijd vormen vanavond een onderdeel van deze viering.

Wij staan ook in deze traditie, met nog een dimensie meer:

Op de avond dat Jezus met zijn apostelen het Pesachfeest viert, voegt Jezus het breken en delen van brood en wijn toe.

Brood en wijn worden de dragende symbolen voor het werkelijk breken en delen van ons leven.

Wij staan in deze traditie, voegen onze eigen voetstappen daar, aarzelend, behoedzaam, van harte aan toe.

We ontsteken het licht: teken van hoop, teken van geborgenheid.

Lied : Herschep ons hart. <https://youtu.be/OoEhBfqfAAw>

Herschep ons hart, heradem ons verstand

Dat wij elkaar behoeden en doen leven

Maak ons tot uw gemeente.

Wees de stem die ons geweten wekt.

Verberg U niet.

Gebed :

Onnoembare,

Bron van zijn,

Wees ons nabij,

Open ons hart om uw stem te horen

Help ons echt te leren breken en delen.

Lezing : Lucas 22, 7-14

De feesttijd van het Ongegiste Brood begon met de dag waarop het paaslam moest worden geslacht. Jezus stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei: "Jullie moeten voor ons het paasmaal gaan klaarmaken." "Waar wilt u dat wij het gaan klaarmaken?", vroegen zij. "Luister," antwoordde hij. Als jullie de stad binnenkomen, zul je een man ontmoeten die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, en zeg tegen de eigenaar: De meester vraagt: Waar is de zaal waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan eten? De eigenaar zal je boven een ruime, ingerichte kamer laten zien; daar kun je het klaarmaken." Ze gingen weg en vonden alles zoals hij het hun verteld had. En zo maakten ze het paasmaal klaar.

Lezing: Dienaar en Heer, Johannes, 13, 1-15

Tijdens de maaltijd stond Jezus op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen Heer?" Jezus antwoordde: "Wat ik doe begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen." O, nee, zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen, nooit!" Maar toen zei Jezus, "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen." antwoordde hij. "Heer, dan niet alleen mijn voeten maar ook mijn handen en mijn hoofd!" Hierop zei Jezus: "Wie gebaad heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein - maar niet allemaal." Hij wist namelijk wie hem zou verraden: daarom zei hij dat zij niet allemaal rein waren.

Toen hij hun de voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats.

"Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie Heer en Meester de voeten gewassen heb, moet je ook

voor elkaar de voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

Wat zou de diepere betekenis van deze daad van dienstbaarheid van Jezus tegenover zijn leerlingen kunnen zijn?

Hoe vertalen wij die in ons leven?

Handwassing:

Wij denken aan het goede wat onze handen doen:

Gezegend zijn onze handen die geven,

Gezegend de handen die troosten,

Gezegend de handen die genezen,

Enz.

Neem van het bitter: wij staan stil bij de ontberingen, de tegenslagen en moeilijkheden op onze levensweg.

Neem van het zoet: gedenken wij het goede, het mooie in ons leven.

Moment van stilte.

Wat willen wij op deze avond, op weg naar Pasen, met het oog op Pasen, delen?

Een gedicht, een gedachte, een symbool, een aandenken, een hoopvol verhaal, een herinnering...., (Wie wil, kan dat per mail met iemand delen).

Lied: Ubi caritas <https://youtu.be/9jRAoptZQb4>

Daar waar liefde heerst en vrede, daar is God met ons.

Lezing: Lucas 22, 14-22

Toen het tijd was ging hij met de apostelen aan tafel. "Wat heb ik ernaar verlangd dit paasmaal met jullie te eten voor ik zal lijden!" zei hij. "Neem van mij aan: ik zal het niet meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God." Eerst nam hij de beker, dankte God en zei: "Neem hem en geef hem aan elkaar door. Want ik verzeker jullie: van nu af zal ik geen wijn meer drinken totdat het koninkrijk van God is gekomen." Toen nam hij het brood, dankte God, brak het in stukken, gaf hun die en zei: "Dit is mijn lichaam dat voor u wordt prijsgegeven. Doe dit om mij te gedenken." Op dezelfde manier gaf hij hun na de maaltijd de beker met de woorden: "Deze beker is het nieuwe verbond; het wordt bekrachtigd door mijn bloed dat voor jullie wordt vergoten. Maar luister goed! De man die mij zal verraden, zit hier bij mij aan tafel."

Tafelgebed:

Er is een Gij die weet wat in mensen omgaat
aan hoop en twijfel.

Een Gij die ons denken peilt,
ons hart toetst.

Een Gij voor wie iedereen een naam heeft,
iemand is.

In u stellen wij ons vertrouwen.

Op U hebben wij onze hoop gevestigd.

Onze aandacht wordt voortdurend versnipperd.
Maar soms herinneren wij ons een naam,
Een oud verhaal, dat ons is doorverteld,
Over een mens die vol was van uw kracht,
Jezus van Nazareth,
In hem zou verschenen zijn: uw mildheid en uw trouw.
Hij was zoals wij zouden willen zijn:
een mens van God , een vriend,
een licht, een herder,
een die niet ten eigen bate heeft geleefd,
en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven.
Die in de laatste nacht dat hij nog leefde
Brood gebroken heeft en uitgedeeld,
'neemt en eet"
Prent dit gebaar voorgoed in je herinnering"
Zo gaf hij ook de beker rond:
'hiermee bezegel ik de verbondenheid
Die ik met ieder voel.
Houdt de herinnering hieraan levend."

Tot zijn gedachtenis
Delen wij daarom
Brood en wijn met elkaar;
Om goed te weten
wat ons te wachten staat
als wij willen leven hem achterna.

Tot zijn gedachtenis
Delen wij daarom
Brood en wijn met elkaar
Om in zijn spoor verder te gaan.

"Breken en delen "

Aramees Onze Vader

Bron van Zijn
Die ik ontmoet in wat mij ontroert.
Ik geef U een naam
Opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij,
maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons elke dag wat we nodig hebben aan brood en inzicht,
Maak los de koorden van fouten
Die ons vastbinden aan het verleden,
Zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Want uit U wordt de alwerkzame wil geboren,

De levende kracht om te handelen,
Het lied dat alles verfraait
En dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Laat ons de mogelijkheden ontdekken
Om in het spoor van Jezus verder te gaan.
Daar waar het nodig is
Ons leven te breken en te delen: Er zijn voor elkaar.

Lied: Hij ging van stad tot stad <https://youtu.be/RXhTsOP1zzQ>

Hij ging van stad tot stad, Hij sprak:
"tot u ben ik gezonden."
Voor zieken en gewonden
had Hij een woord, een onderdak

Refr.:Alles heeft Hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan.

Hij gaf aan blinden het gezicht,
de nacht heeft Hij verdreven,
gaf doden weer het leven.
Waar Hij voorbijging werd het licht.

Refr.:Alles heeft Hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan.

Daags voordat Hij gestorven is
heeft Hij het brood genomen:
"Hiertoe ben ik gekomen,
doet dit tot mijn gedachtenis."

Refr.:Alles heeft Hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan.

En alwie Jezus' naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.

Refr.:Alles heeft Hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan.

'Het brood en het woord met jullie gedeeld,' groet Liesbeth en Riky