



06 Veronica droogt
het aanschijn van Jezus

6. **Veronica droogt het aanschijn van Jezus af met een zweetdoek**
Soldaten hebben voor hem gebogen nadat hij van hun een doornenkroon had op gekregen.

De koning van Joden zal een dode koning zijn, werd er gelachen. Over zijn wangen liepen rode straaltes.

Zijn zicht werd vertroebeld door het bloed op zijn wimpers en het zweet in zijn ogen.

Hij liep, bewoog, vertraagde zoals seconden uren werden en minuten lange dagen.

Een vrouw stond voor hem.
ze hield een doek in haar handen.

Laat me je verzorgen, je wonden wassen, mijn huis is niet ver.
Laat me je troosten, slaap in mijn armen.
Ze droogde zijn ogen.



07 Jezus valt voor de
tweede maal onder het

7. **Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis**

Jij maakte toch die scheve recht, jij liet toch blinden zien en maakte melaatsen beter, help jezelf aan een leven.

Kan je dat niet, draag dan je eigen kruis en help jezelf naar de dood.

Hij kreeg het kruis weer op zijn schouders.

Zijn krachten waren op maar toch bracht hij zichzelf steeds hoger, steeds dichterbij zijn vader.

Hij keek op en zag de schedelplaats.

Hij keek op en viel.



09 Jezus valt voor de derde maal onder het



08 Jezus troost de wenende vrouwen.wm



8. Jezus troost de wenende vrouwen

Dit was geen vervloeker, dit was een bidder, een trooster, een meelever die doodging.

Dit was een ziener, die wist wat er geweest was, een terugkijker, die wist wat er zou komen.

Huil niet om mij.
Bewaar je tranen voor je eigen dagen.

9. Jezus valt voor de derde maal onder



het kruis

Hij moest nog één keer vallen.
Hij wist dat hij nog één keer zijn schouders kneuzen moest, zijn knieën moest schaven aan de harde grond, zijn gezicht moest schuren aan de stenen. Hij moest nog één keer onder het gewicht bezwijken.

Uitgeput liep hij zijn laatste meters.
Hij zag zijn laatste uren.
Hij hoorde al zijn laatste schreeuw.
Hij viel zijn laatste val.



10 Jezus wordt van zijn klederen beroofd.

10. Jezus wordt van zijn klederen beroofd

Jij gaat dood, geef mij je geld,
ik kan er van kopen die ring
zal mijn aanzien vergroten,
je gouden kies, ik smelt hem om.

Waarom zou ik je te drinken geven,
jij gaat toch dood.

Wat heb je aan kleren als je dood
bent.

Soldaten deden wat de psalmist
gezongen had, ze dubbelden om
zijn kleden.