

Heel de Kerk Heel de wereld Basisgroep Venray

Voor online link zondag 23 mei 10.00, als je je van tevoren hebt opgegeven. : <https://join.skype.com/MkMULamvHXhv>

Pinksteren 23 mei 2021

Muziek n.a.v. actualiteit Palestina Israel : Doina

<https://youtu.be/i8pQArjoVyA>

Door de Geest in beweging gebracht. Hoe maak ik mijn vonk aanstekelijk?

9 mei jl deelden we op afstand met elkaar de viering 'Op Weg naar Pinksteren'.

Met de reacties die we van jullie mochten ontvangen maakten wij deze Pinksteren viering.

Bij de voorbereiding merkten we aan den lijve hoe er verwarring kan zijn en hoe woorden, teksten en gebeurtenissen verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Maar wat is het mooi om niet in een Babylonische spraakverwarring verstrikt te raken maar om een werkelijk verstaan van elkaar, een echt gehoord worden, om een eenheid in diversiteit, mee te maken. Juist in die diversiteit worden we steeds weer beroerd door de Geest om de vonk levend te houden.

Twee van ons schreven : 'de ontmoeting tussen mensen en met name het uitwisselen van gedachten, ideeën, het komen tot inzicht en 'doorzicht', in wezen het waaien van de geest is. Door diep in elkaars 'mind' te kruipen raak je begeistert door wat een ander bezig houdt of wat een ander betekent; dan gaat er een lichtje branden, raak je geïnspireerd, kom je tot begrip, en word je geraakt, of sla je een nieuwe weg in....'

Wij mogen ons ook Zijn leerlingen noemen en via ons werkt ook Zijn Geest. Voor een ieder op zijn of haar eigen manier. Dank aan de leden van de basisgroep die door hun reacties de afgelopen dagen deze Pinkster getuigenis mee vorm gaven.

Een gezegende viering gewenst, on-line of in klein verband of alleen, maar wel in verbondenheid.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Lied : Veni Sancte Spiritus Taizé : <https://youtu.be/Z1fR4SV55qg>

Citaat 1 van een van ons :

'Nu pas neem ik de tijd om te reageren op de viering van 9 mei.

Ook al was ik bekend met de opzet van de viering, heb ik die toch met bijna nieuwe ogen kunnen zien.

De opzet van vragen en de verwijzing naar de lezingen werkten voor mij goed. Ik las nu in alle rust, met wierook, kaarsjes en een bloem, de Bijbelteksten met nieuwe ogen, en voor mij tot dan toe, onbekende teksten. Een opzet die goed werkte in deze digitale viering, zelfs voor mij alleen.

Daar heb ik enkele aantekeningen bij gemaakt. Zo heb ik het eerste ('wist je dat', vragen) en het tweede deel ('herken je dat' vragen) min of meer tot een geheel gesmeed.

De liederen maakten alles tot een geheel. Ik ben benieuwd naar de reacties van anderen.

Hier nog wat losse gedachten.

- Op onverwachte momenten kunnen dingen aan je gebeuren op een manier die je niet had kunnen bedenken, zoals de verschijning van Jezus aan Maria M. in gedaante van een tuinman. Maria had niet vooraf aan verschijning kunnen denken.
- Er gebeuren dingen aan ons, door ons, met ons, soms zijn wij ontvangend, soms gevend, of soms door-gevend.
- Van woord naar leven : de Emmaüsgangers. Zijn wij dat niet?, moeten wij dat niet zijn?: delen van aandacht en mensen op het spoor zetten ?

Citaat 2 van een van ons:

'In eerste instantie dacht ik: wat een aparte aanpak van een viering, origineel, eens iets anders.

Bij de vragen kreeg ik het gevoel huiswerk te moeten maken. En dat vond ik minder aantrekkelijk.

Bij de teksten heb ik steeds gedacht aan de woorden van prof. Kuitert in de jaren 80 of zo van de vorige eeuw: **'alles wat van boven gezegd wordt is beneden bedacht'**.

Voor mij heel waar en daarom neem ik de teksten niet heel letterlijk, maar denk: wat zeggen ze me, wat kan, wat wil ik er mee, hoe zijn ze me tot steun.

Voor mijzelf is het van belang dat ik voorbeelden kan vertalen in voor mij herkenbare situaties, waardoor ik er iets aan heb.

Geloof is voor mij een **hulpbron** en niet: **hoe het is en wat te geloven.**

In de aanpak die jullie gekozen hebben zit wel het voordeel dat je rustig de tijd kunt nemen om bij de inhoud stil te staan. In een viering gaat alles veel sneller.

Nog een suggestie:

<https://youtu.be/NI501h8PGs> :

Herman Finkers - Daarboven in de Hemel, begeleid door André Rieu en orkest

Gedicht (Huiswerk van een dichter.): **van Salomon Zeitscheck,**

(Uit drie rode Rozen. Een novelle van Abel Herzberg 1993)

door het zeggen van het woord
Deelt men, scheidt men en schendt
Het alomvattende, dat men niet kent,
Dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed,
Dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet,
Dat mij beheerst en mij te luisteren gebiedt,
Maar als ik zoek en luister, dan vind ik het niet.

Troost blijft:

Er is in ieder woord een woord,
Dat tot het onuitspreekbare behoort;
Er is in ieder deel een deel
Van het ondeelbare geheel,
Gelijk in elke kus, hoe kort,
Het hele leven meegegeven wordt.

Citaat 3 : Epistel (=brief) volgens een van ons

Een terugblik om vooruit te kijken.

Vanaf het tijdstip waarop we met de vieringen on-line gingen, heb ik me de vraag gesteld: moeten we dan geen andere eisen stellen aan de vormgeving en presentatie daarvan?

Tot mijn genoegen constateer ik dat jullie met je voorstel van afgelopen zondag 9 mei op zoek gaan naar een ander traject. Of mag ik het een experiment noemen?

Eerlijk gezegd is het antwoord op die vraag voor mij nog niet voldoende uitgerijpt om tot een concreet voorstel of bruikbare alternatieven te komen. Ik neem de vrijheid om enige gedachtenlijnen te geven.

De eerste is (overigens een oud stokpaardje van mij): Eenvoud, eenheid. Stel je maar één doel tegelijk.

Mijn tweede ingeving is: houd het beknopt, misschien zelfs kort. Naar een goed gebrachte, gesproken tekst kan ik langer luisteren dan naar een tekst op papier.

Wat ik zelf meer dan ooit gemerkt heb is hoe belangrijk muziek, en vooral het zelf actief meezingen, voor mij is. Ik zie daar on-line geen oplossingen voor.

Een andere ontdekking is voor mij geweest hoe zeer je, omringd gevoeld door een vrijwel gelijk gerichte groep mensen, bijdraagt aan de intensiteit van mijn beleving. Geloven en hopen is niet iets wat je op je uppie kan doen. Dus zo gauw het verantwoord kan: samen vieren!!!

Nu nog een concreet antwoord op jullie voorstel.

Fantastisch dat je ieder van onszelf aan het werk zet!

Voor mij is maar één vraag rond Pinksteren van belang: zie ik kans om te getuigen van het geloof en de hoop die weliswaar flakkerend in mij leeft? Of in een beeldspraak: hoe maak ik mijn vonk “aanstekelijk”?

Lied: Zal er ooit een dag van vrede zijn door Syb van der Ploeg

https://youtu.be/_gQyO3tGVJ4

Evangelie (= de blijde boodschap) volgens een van ons

Op weg naar Pinksteren.

Geschokt en in rouw bleven ze achter in Jeruzalem,
verdriet en diepe ontgoocheling om
de kruisdood van Jezus.

Verontwaardigd om de misdaad
die was begaan

om de meest rechtvaardige en barmhartige
liefdevolle profeet aller tijden om te brengen.

Aan de grond genageld had men toegekeken
en geen verzet gepleegd

zowel de overheid als het volk

lieten de beslissing over aan de willekeur
van de bezetter en de macht.

Een enkeling stapte uit verzet uit de massa
van de weg van het kruis
de troostvolle vrouw Veronica en Simon
Onmachtig voelde zich het volk
geschrokken en tot inkeer geroepen
toen de duisternis plotseling viel
en het voorhangsel van de tempel scheurde
gingen ze huiswaarts.

Er viel veel om te overdenken,
de eenzaamheid en verlatenheid waarin ze Jezus lieten sterven
de vergeving die hij schonk aan de gekruisigden met hem
de boodschap van strijd voor gerechtigheid, heelheid en vrede
die hij in zijn korte leven had verkondigd.

De herinneringen en verhalen blijven
er is geloof en twijfel.

Vrede en gerechtigheid is er verkondigd
door Hem die onder ons heeft geleefd
we mogen het nooit vergeten.

Zijn leerlingen raken begeistert
vrouwen en mannen trekken erop uit
om zijn boodschap te verkondigen wereldwijd.

En velen zullen Hem en hen volgen
in het heden en voor altijd
om de goede boodschap te brengen
te profeteren over armoede en uitsluiting, over oorlog en vrede,
over recht en onrecht, over macht en onmacht.
En velen van hen zullen ontmoedigd worden, ontkend, bespot
om hun verzet voor een rechtvaardige wereld. in laten

Elke dag blijven hun stemmen klinken,
In regeringen en kerken in landen over de wereld
dichtbij en veraf
het is aan ons om deze roepstem te horen
te zien, te ervaren en de weg te gaan die we moeten gaan
Dit is voor mij de weg naar Pinksteren.
(Riky Schut. 8 mei 2021)

Uit Handelingen 2 : 1-4 : Het Pinksterfeest

Op de dag van het pinksterfeest waren ze allemaal op dezelfde plaats bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat klonk als een sterke windvlaag, en het vulde het hele huis waar ze waren. Toen zagen ze een soort vuurtongen. Die verspreidden zich en op iedereen

daalde er één neer. Ze werden allemaal met heilige geest vervuld en begonnen in verschillende talen te spreken, zoals het hun door de geest werd ingegeven.

Lied Veni creator Taize

<https://youtu.be/h6LfZz7Tb44>

Citaat 5 : Epistel (=brief) volgens een van ons

Bijgaand enige gedachten die bij mij opkwamen tijdens de viering van zondag 9 mei, op pad naar Pinksteren.

Ik zie een link tussen het verhaal van de Emmaüsgangers en het gebeuren met Pinksteren.

Daarbij beleef ik die verhalen niet letterlijk.

Als men intens over een dierbare van gedachten wisselt komt er als het ware energie vrij.

De Emmaüsgangers spraken intens over hetgeen gebeurd was. Daarbij werd hen al pratend duidelijk wat Jezus hen verteld had.

Tijdens de maaltijd kregen zij denkend aan het laatste avondmaal, inzicht in waar Christus in zijn handel en wandel voor stond.

Begeesterd door die gedachten stonden ze op en gingen terug naar Jeruzalem om de anderen deelgenoot te maken van hun enthousiasme. (= [gemoedstoestand](#) waarbij men zich levendig en uitgelaten gedraagt en een grote geestdrift en motivatie voor iets of iemand vertoont.)

Hetzelfde gebeurde op die Pinksterdag. De leerlingen zaten bijeen en spraken over wat er allemaal gebeurd was.

Zij kregen door die gedachtenwisseling inzicht in de boodschap. Zij werden enthousiast en gooiden de ramen en deuren open om de mensen op straat te vertellen wat Christus voor hen betekend had en hen deelgenoot te maken van de leer van de Weg.

Muziek : Ubi Caritas, Deus ibi est

<https://youtu.be/G2o27qpvfUc>

Voorbeden: wij bidden voor ...Ubi Caritas, Deus ibi est,.

Collecte: [Doneer aan het Leger des Heils Steun het Leger des Heils](#)

Gebed ter afsluiting

Moge Gods Geest onze gids zijn op de weg van het leven.

Moge Hij ons in de ontmoeting met elkaar bijstaan om elkaar echt te begrijpen en te verstaan.

Zowel diep van binnen in ons zelf met een open Geest als ook naar buiten toe naar de wereld die schreeuwt om de menselijke maat.

De wereld van broeder,-en zusterschap,

de wereld van rechtvaardigheid en zorg voor elkaar en de natuur.

Als ik veel niet snap en mij soms moedeloos en verward voel, weet dan 'je bent niet alleen'. Ik ben er voor jou en jij bent er voor mij.

Gedoopt met Gods Geest mogen we verder gaan. Aan de grond genageld en lamgeslagen, mogen we weer vrij worden. We zijn er met en voor elkaar in Zijn Geest...

Hoe mogen we in eenvoud de eenheid beleven en waarmaken?

Eén in die diversiteit. Eén vonk die aanstekelijk werkt.

Zalig Pinksteren, Liesbeth, Monique en Alphons

Lied Die mij droeg H.Oosterhuis

<https://youtu.be/qgc1t9d2TpM>