

Op weg naar Pinksteren

Dierbare leden van de basisgroep,

4 april jl. vierden we het feest van de Opstanding.

Na het laatste avondmaal op witte donderdag en de kruisgang en heengaan op Goede vrijdag en na de stille zaterdag was er die ervaring van de verrijzenis. Waarlijk Hij is opgestaan. God zij geprezen Alleluja.

Maar de ontreddering nadien was er volop en de twijfel, maar ook die wonderbaarlijke momenten van (h)erkenning, van ontmoeting. De vrouwen en mannen van het eerste uur wisten nog niet waar naar toe. Het Pinksterfeest kenden zij nog niet.

Eind april gingen Monique en Alphons naar het verzakte graf van Johan en Riet. Een onverwachte ontmoeting met Liesbeth en Maartje bij het graf van Bernard. De vredige sfeer van uitwisseling en het besluit om als driemanschap Pinksterviering voor te bereiden.....

Er was zoveel stof voor de viering verzameld op dat pad naar Pinksteren dat er nauwelijks meer plaats dreigde te zijn voor de Heilige Geest.

Hoe gaan we ruimte maken?. Samen maken we onze keuze. Samen schiften we en we bidden tot de Heilige Geest om via ons, via elkaar, de Weg te helpen gaan. Laten wij voor zijn inspiratie open staan.

Veni Sancte Spiritus.....

Lied Taize Holy spirit come to us

<https://youtu.be/zasyz-tJkOg>

Voorbereiding : Ga op een vertrouwde en rustige plaats zitten. Maak de plaats sereen. Steek een kaars aan. Misschien een bloemetje in een vaas en leg de bijbel in de buurt. We kozen er voor om veel meer in de vragende vorm de viering gestalte te geven en niet met uitgebreide teksten te werken. Wel zetten we na sommige van de vragen in het klein een verwijzing naar de Bijbeltekst waar je naar kunt kijken als je wilt. Jakker de vragen niet af, maar sta bij iedere vraag een tijdje stil en zie welk antwoord of welke reactie er in jou ontstaat. Liever een vraag ten volle dan acht vragen vluchtig en gestrest je stellen. Schrik niet van de verwarring die kan ontstaan, omdat het een zo'n andere viering is dan gewoonlijk. Weet dat de apostelen en hen die met hen waren in de tijd tussen Pasen en Pinksteren ook in verwarring waren. Wij vragen om in de komende dagen als je dat wilt enkele reacties naar ons toe te sturen, die we zouden kunnen gebruiken voor de viering met Pinksteren. We zij immers samen onderweg. Ook in Corona tijd...



Vieren in bevragende vorm...

1. Wist je dat ? ;

Dat de eerste heilige na Christus heengaan de goede misdager aan het kruis was naast Jezus, Hij zag waarlijk dat Jezus was wie hij zei dat Hij was : de zoon van GOD

Wat lees je ? Wat hoor je ? Wat doet het je ? Wat neem je ervan mee ?

2. Wist je dat ? ;

Dat de vrouwen in de vroege Paasochtend opeens in de tuinman de opgestane Heer herkende.

Wat lees je ? Wat hoor je ? Wat doet het je ? Wat neem je ervan mee ?

3. Wist je dat ? ;

Dat de Emmaüsgangers met hem opliepen zonder hem te herkennen, maar pas aan de maaltijd bij het breken van het brood Hem herkende en snapte dat wat zij onder weg bespraken zijn Testament was.

Van Woord naar leven

Uit het evangelie volgens Lucas 24, 13-35

Wat lees je ? Wat hoor je ? Wat doet het je ? Wat neem je ervan mee ?

4. Wist je dat ?

Op de weg door het leven soortgelijke gebeurtenissen plaatsvonden als met de Emmausgangers. In de Geest van de opgestane Christus.

Uit de Handelingen van de Apostelen 8, 26-40

Wat lees je ? Wat hoor je ? Wat doet het je ? Wat neem je ervan mee ?

5. Wist je dat ? ;

Dat Thomas twijfelde of de verhalen die de ronde deden werkelijk klopte en hij het eerst met eigen ogen en oren wilde ervaren

Uit het evangelie volgens Johannes 20,24-29

Wat lees je ? Wat hoor je ? Wat doet het je ? Wat neem je ervan mee ?

6. Wist je dat ? ;

Dat de leerlingen al voorzichtig aan gingen getuigen en wonderlijke daden verrichten. De officiële wetgeleerden vroegen hen er mee te stoppen om maatschappelijke onrust te voorkomen

Uit de Handelingen van de Apostelen 3, 1-10

Wat lees je ? Wat hoor je ? Wat doet het je ? Wat neem je ervan mee ?

7. Wist je dat ? ;

Hoeveel lef er nodig was bij al die tegenwerking?

Uit de Handelingen van de Apostelen 8, 1-8

Wat lees je ? Wat hoor je ? Wat doet het je ? Wat neem je ervan mee ?

8. Wist je dat ? ;

Saulus als Christenvervolger met blindheid geslagen werd, een nieuw zicht kreeg en een aanhanger werd van de leer van de Weg. Vanaf toen heette hij Paulus.

Uit de Handelingen van de Apostelen 9, 1-22 / Uit de Handelingen van de Apostelen 9, 26-31

Wat lees je ? Wat hoor je ? Wat doet het je ? Wat neem je ervan mee ?

Lied: Die mij droeg door Trijntje Oosterhuis

https://youtu.be/yEF_Pul8VDY

Nu nodigen we jullie uit om het Pinkster-gebeuren in ons zelf te mogen herkennen. Stap ook nu niet te snel over de vragen heen. Laat de antwoorden in je zelf ontwaken.

HERKEN JE :

- Herken je dat moment, die ervaring dat je opeens de Aanwezigheid van de Opgestane heel dichtbij was ?
- Of zou je de vraag anders stellen ?
- Of herken je die ervaring in je leven dat je je gedragen en beschermd wist ?
- Of zou je de vraag anders stellen ?
- Herken je die ervaring in je leven dat een niet-weten een weten werd ?
- Of zou je de vraag anders stellen ?
- Herken je in je leven dat moment dat je precies op de juiste tijd het juiste deed en daar mee een groot ongeluk voorkwam ?
- Of zou je de vraag anders stellen ?
- Herken je dat moment dat je opeens woorden had waarvan je je achteraf afvroeg, waar ze vandaan kwamen?
- Of zou je de vraag anders stellen ?
- Herken je dat moment dat je een engel voor de ander of de ander een engel voor jou was ?
- Of zou je de vraag anders stellen ?
- Herken je die momenten dat je getuigt van je geloof, hoop en liefde ?
- Of zou je de vraag anders stellen ?

Lied Taize Veni sancte spiritus

<https://youtu.be/Z1fR4SV55qg>

Stille contemplatie :

Ons geloof is een zoektocht naar wie God is.

Geloven is op weg gaan naar en met I/iemand, vanuit een onverwoestbaar vertrouwen.....

Kom Heilige Geest sta ons bij als gids op onze Weg, dat bidden wij U.

Voorbeden: die je hart vullen....

Lied : In manus tuas Pater, Taizé

<https://youtu.be/dN6Jc0gUFAk>

Collecte: [Doneer aan het Leger des Heils Steun het Leger des Heils](#)

Zonder **uw zegen** geen leven

Behoed ons

doe lichten uw aanschijn

en schenk ons vrede

Hou ons gaande

in het land van hoop

in het land waar verwarring heerst

Zegen ons

zegenen we elkaar

Wees gezegend

wij zegenen U/jullie.

Lied :De geest van God waait als een wind

<https://youtu.be/LiZxYDV2ACU>

We wensen elkaar en een fijne zondag en wensen op deze Moederdag alle vrouwen, moeders of hoedsters een gezegende tijd !

(Vele citaten en overwegingen kun je op deze site dagelijks vinden: <https://www.bijbelcitaat.be/>)

Liesbeth, Monique en Alphons

PS :

- Graag jullie reacties over deze viering om te gebruiken voor de viering van Pinksteren 23 mei : alnispn@gmail.com
- Laat ons gerust weten als je de Pinksterviering samen met anderen digitaal via Skype wilt vieren : alnispn@gmail.com