



Oecumenische Basisgroep Venray

Zondag 13 juni 2021



Verbinding over eigen grenzen heen.

Ik zie, ik zie, die jij niet ziet.....Jij ziet, jij ziet die ik niet zie

Welkom en mededelingen.

Kruisteken.

Vandaag zijn we opnieuw geroepen door stemmen uit Bijbelse en uit eigentijdse verhalen. Stemmen bijeengehouden door woorden van bevrijding, een oproep tot uittocht, inzicht en verdieping.

Met deze woorden gaan we op weg om verbinding te zoeken naar elkaar en over eigen grenzen heen. Verbinding met wat vreemd is en aanvankelijk ongemakkelijk. Over uitsluiting en wegstappen en over wat ons 'en toch' verbindt. Nadenken over momenten in je leven over hoe jezelf soms wordt uitgesloten en hoe we verhalen kennen over mensen die niet gezien worden, die onrecht ondervinden vanwege armoede, kleur, ras, handicap, leeftijd e.a.

We vragen ons af wat het betekent dat God alle mensen heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis en worden geroepen om deze weg te gaan met elkaar als reisgenoten.

Ik wens ons een goede viering.

Lied: Naar U gaat mijn verlangen heer. <https://youtu.be/xbxUP9hzcAY>

Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

1. Zoudt Gij ooit mij te schande maken,
neen, voor allen die op U wachten
zijt Gij een goede en betrouwbare God.
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

2. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,
zet mij op het spoor van uw waarheid.
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

3. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U,
hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Heer, mijn God, ik ben zeker van U

Eigentijdse verhalen:

Amsterdam: Een jonge vrouw houdt een kartonnen bord omhoog tijdens een Black lives matter protesten vorige zomer. Er staat op: Geen discriminatie tegen zwarte, transgender, dikke of gehandicapte mensen. Iemand vraagt: Waarom staan joden hier niet op?

Den Haag: Het Groen Links kamerlid Bouchallikht vertelde in haar maidenspeech onlangs: ‘Het voelt vreemd om hier te staan. Ongemakkelijk, want met dit hart van onze democratie klopt iets niet. Hoewel dit parlement het hele Nederlandse volk vertegenwoordigt, is het niet vanzelfsprekend dat ook ik hier sta.’ Mij wordt gezegd, keer op keer: jij hoort hier niet. Dat overkomt niet alleen mij. Structureel en institutioneel is ‘De Ander’ het probleem. In deze zaal, Kamer, en samenleving. Dit uitsluiten gebeurt al generaties lang. Mijn broertje van 11 weet ook niet beter. Dat we ons maar moeten invechten, aanpassen, dankbaar zijn, niet zo zeuren, hardere werken en netjes praten.”

Brief: Jouw dood, George, doorbrak grenzen (column Bahak Tarawally)

Beste George, het is een jaar geleden dat je stierf. Ik wil er niet aan denken hoe je aan je einde kwam. Wij treuren nog steeds om je verschrikkelijk einde. De herinnering aan jou was slechts in het geheugen van je familie en vrienden gebleven. Zoals zoveel zwarte doden zijn vergeten. Nu staat de hele wereld stil bij je eenjarige sterfdag. Jouw dood heeft grenzen doorbroken. Je dood gaf racisme een gezicht. We kunnen niet meer zeggen dat racisme niet bestaat....

Rome: de Paus in een interview 2020: Hij wil stil staan bij één punt. Dit is het moment om de armen te zien. Jezus zegt dat we de armen altijd bij ons zullen hebben, en het is waar. Ze zijn een realiteit die we niet kunnen ontkennen. Maar de armen zijn verborgen, want armoede is beschamend. In Rome zei een politieman tegen een man op straat, dat hij naar huis moest gaan. Hij antwoordde dat hij geen huis had, ‘Ik woon op straat.’ We zien ze niet, ze zijn er wel, ze zijn onderdeel geworden van het landschap. We verdrijven de armen. We geven ze niet het recht om van hun moeders te dromen. Ze weten niet wat genegenheid is. Velen leven van de drugs. En hen ontmoeten, kan ons helpen om de

vroomheid te ontdekken, die naar God en onze naaste wijst. Dit is de bekering die we moeten ondergaan.

Lezingen:

Uit het evangelie van Matteüs 7:3

‘Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.’

Uit de brief van Paulus aan de Galaten: 3:28

Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen door de doop één met Christus geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus.

Delen van het woord.

Hoe ervaar je zelf een splinter in het oog, waardoor we de ander die uitgesloten is niet goed begrijpen en zien. Door welke woorden of verhaal ben je het meest getroffen of maakt indruk op je?

Lied: Dat een nieuwe wereld komen zal . <https://youtu.be/x2-ST5ci4Z8>

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg –
en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschrikking.

De wolf en het lam zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg – en water stroomt voor allen.

Voorbeden: Voor elke intentie steken we een kaarsje aan.



Collecte: Venrayse stichting Kleur& Kracht. Ze zijn genomineerd voor landelijke prijs Ambassade van verdraagzaamheid, een internationale dag van UNESCO. Ze zetten zich in voor een inclusieve samenleving en brengt de verschillende culturen uit Venray met elkaar in contact en verbinding. Ze organiseren activiteiten voor moeders en kinderen en in september een event in de Schouwburg in Venray. Hiervoor is een crowdfunding opgezet. Banknr: NL30 RABO 0360907512 m.v.v. Event september 2021 Zie ook www.stichtingkleurenkracht.nl

Samen bidden we het Onze Vader.

Gedicht van Charles Ducal: uit de bundel De koers van de eeuw.

Grootmoedig

Zij kwamen dichterbij, almaar dichterbij, tot zij
zichtbaar werden voor onze lenzen.
Als een bewegend woud uit de mist opgedoemd,
even wonderlijk, want ongezien binnen de grenzen

van onze verbeelding. Dit waren dus mensen als wij,
even vatbaar voor kou, vermoeidheid,
een glimlach. Er liepen kinderen door onze schermen.
Er vloeiden tranen. Alsof de gerechtigheid sprak,

Zo stonden wij ons te schamen voor ons geluk,
onze huizen, onze concerten, onze winkelkarren.
Hoe hen weer zichtbaar te maken? Herleidbaar
tot dweil, kartonnen beker, vingerafdruk?

Wij gaven hun soep en oude kleren, leerden
hun strompelen door onze taal. Op die manier
herstelden wij de grenzen van onze verbeelding,
zorgden, grootmoedig, voor passend onthaal.

Zegenlied: Zegen ons en behoed ons https://youtu.be/ZV_741cqm_c

Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons genadig.
Zegene ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede.

Koffie en gezellig bijpraten.



Allen een goede zondag gewenst.

De volgende viering is op 27 juni

Van harte welkom!