

Vieringenrooster 2023 - 2024

## Boek je bent geleefd, zeg ons hoe te leven

Voor U ligt het vieringenrooster voor de periode december 2023 tot en met november 2024. Als kleine werkgroep zijn wij gestart bij het woord 'kompas'. Daarbij dachten wij aan de levensweg van eenieder en de richting die je daarop gaat of denkt te moeten gaan. Wij stelden ons de vraag of en wát ons geloof, onze spiritualiteit en het Boek waaruit wij lezen daarover te zeggen heeft? En we raakten niet uitgepraat! Wie bepaalt de weg die wij gaan; hoe grijpen pech en geluk onderweg aan op de route die wij gaan; wie gaan en gingen ons vóór; zijn er meerdere wegen die ons thuis brengen; hebben wij compassie voor wie de weg niet gemakkelijk valt of wie verdwaalt; durven we spreken over een bestemming waarnaar we op weg zijn? Een lied van Huub Oosterhuis zingt 'Boek je bent geleefd, zeg ons hoe te leven' – het is de leidraad geworden voor het liturgisch jaar dat vóór ons ligt.

Wij hopen van harte dat de verderop aangegeven thema's voorbereiders zullen uitnodigen en handvaten zullen geven om er zelf verder mee aan de slag te willen gaan. Meer dan een eerste stap in de goede richting kunnen ze niet zijn. Wees er wijs mee, maar wees er ook eigen-wijs en creatief mee, dat is echt onze uitdrukkelijke wens.



Woor- den ge- zocht en ge- von- den  
in ver- ha- len van toe- komst van  
he- den en toen, ge- ven mij vleu- gels,  
bie- den uit- zicht, doen her- le- ven het  
vi- si- oen.

Met hartelijke groet,  
Ton, John en Virginie

December 2023 De traditie als richtingwijzer	
zondag 10 december 2e zondag van de Advent	Lucas 1,38 Maria: 'mij geschiede naar uw wil' Wie of wat geeft mij anno 2023 richting?  Liedsuggestie: Magnificat
zondag 24 december 19.30 uur Kerstavond	De traditie als richtingwijzer – zoals de ouden zongen Lucas 2 Het geboorteverhaal  Liedsuggesties: Wij waren kinderen toen het gebeurde (Oosterhuis) Die naar menselijke gewoonte (Oosterhuis)

Januari 2024 Op weg met de tien woorden	
zondag 14 januari en zondag 28 januari	De tien woorden als richtingwijzers Exodus 20,1-17 Deuteronomium 5,1-20  Liedsuggestie: Herschep ons hart, heradem ons verstand, <u>dat wij elkaar behoeden en doen leven.</u>  Leessuggestie: In Trouw verschijnen regelmatig interviews door Arjan Visser waarbij de 10 geboden als kapstok worden gebruikt. Uit het interview met Frank Wieland (20-10-23): “... Dat is uiteindelijk wat ons te doen staat: we moeten proberen, met het gereedschap dat we hebben meegekregen, er het beste van te maken. Het gaat nog wel even duren, ben ik bang, maar er komt een dag waarop we zullen begrijpen <u>dat deze tien geboden als een belofte waren bedoeld: dán leven we zonder andere goden, zonder moord- en doodslag, zonder afgunst, en zal duidelijk worden dat de liefde waar we zo naar gehunkerd hebben al die tijd al in ons zat.</u> ”

Februari 2024		Keer je om!
zondag 11 februari - Carnaval	Deze wereld omgekeerd Lucas 14,7-14 Over het doorbreken van bestaande verhoudingen	Liedsuggestie: Hier wordt een land gezocht In onze eigen liedbundel – nr 46
	en/of	<p>Keer U om naar ons toe. keer ons toe naar el - kaar</p>
zondag 25 februari - Vastentijd	Marcus 10,17-31 Evangelie van de rijke jongeling.  'Waarom wij die met weinigen bezitten wat allen toebehoort, uw woord <u>niet</u> doen' (Oosterhuis) <a href="https://filosofenfontein.be/archief/Vieringen/051113.htm">https://filosofenfontein.be/archief/Vieringen/051113.htm</a>	

Maart 2024		Vrouwen wijzen de weg
zondag 10 maart - Internationale vrouwendag	Over vrouwen (of 'n vrouw) die in haar doen en laten ons de weg wijzen. Vrouw(en) die navolging verdienen.	Liedsuggestie: Soms breekt uw licht in mensen door <a href="https://www.tweeofdriebijeen.nl/het-lied-soms-breekt-uw-licht/">https://www.tweeofdriebijeen.nl/het-lied-soms-breekt-uw-licht/</a>
zondag 24 maart	vervalt	

Maart 2024      De weg van donker naar licht	
donderdag 28 maart Witte Donderdag	Ik geef U een <u>nieuw</u> gebod    Johannes 13,31-35 <a href="https://filosofenfontein.be/archief/Vieringen/070506.htm">https://filosofenfontein.be/archief/Vieringen/070506.htm</a>
vrijdag 29 maart Goede Vrijdag	Film De Fountain of tears.
zaterdag 30 maart Paaswake voorlopige tijd 19.00 uur	Exodus – een weg van bevrijding Liedsuggestie: Uittochtlied - Alsof de richting ons werd ingeschapen  of  Emmaus-gangers – over ontmoetingen onderweg die een nieuw perspectief openen. Liedsuggestie: Licht ontlokten aan het duister

April 2024      Op de goede weg	
zondag 14 april en zondag 28 april	Matteüs 5,3-10 De acht zaligheden Ook vertaald als 'Je bent op de goede weg wanneer ..'  <a href="https://hinnewagenaar.frl/2019/10/29/een-zalig-boek/">https://hinnewagenaar.frl/2019/10/29/een-zalig-boek/</a> <a href="https://www.nieuwwij.nl/interview/hein-stufkens-probleem-ego-op-troon-gezet/">https://www.nieuwwij.nl/interview/hein-stufkens-probleem-ego-op-troon-gezet/</a>  Liedsuggestie: Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven

Mei 2024      Weg-wijs maken	
zondag 12 mei	<p>Wat is wijsheid?  <a href="https://dominicusamsterdam.nl/serie/zomerdiensten-2023/">https://dominicusamsterdam.nl/serie/zomerdiensten-2023/</a>      Op deze site de dienst van zondag 30 juli '23 waarbij Gerard Swuste voorganger was.</p> <p>Liedsuggestie:  Als daar muziek voor is, wil ik die horen:  ik wil muziek voor oude mensen die nog krachtig zijn  en omgeploegd, met lange, diepe voren en ongelovig.  Die de wellust en de pijn nog kennen.  Die bezaten en verloren.  En als er wijsheid is, die geen vermoedheid is,  en helderheid, die geen versterving is,  wil ik die zien, wil ik die horen,  en anders wil ik zot en troebel zijn.  – tekst Vasalis – m. Tom Löwenthal</p> <p>Leessuggestie:  Arjan Broers. De beste helft. Uitgeverij Zilt 2023</p>
zondag 19 mei Pinksteren	<p>Handelingen 2,17 en volgende  Inspiratie: Het kan de berg niet schelen langs welke kant je hem beklimt.  <a href="https://filosofenfontein.be/archief/Vieringen/060108.htm">https://filosofenfontein.be/archief/Vieringen/060108.htm</a></p>
<del>zondag 26 mei</del>	<b>vervalt</b>

Juni 2024      Eenvoudig-weg leven	
zondag 09 juni	De bloemen in het veld <i>Lucas 12 Matteus 6</i>
zondag 23 juni	<p>'Eenvoudigweg leven in Gods aanwezigheid' –  <a href="https://debezieling.nl/kees-waaijman-spiritualiteit-is-intelligent/">https://debezieling.nl/kees-waaijman-spiritualiteit-is-intelligent/</a></p>

	<p>Artikel van Johan van der Vloet in Tertio 1230  <a href="http://www.tertio.be/magazines/nummer-1230/strava">www.tertio.be/magazines/nummer-1230/strava</a></p> <p>tekst-suggestie – een citaat van Hildegard vBingen  Als je iemand ziet die mooiere kleren aanheeft dan jij, pas dan op dat je niet in een vlaag van zinsverbijstering, je boven hem stelt, en zegt: "Ik wil boven hem uitsteken of aan hem gelijk zijn". Als je je zo boven hem verheft, en je de Heer tot toorn prikkelt omdat je je zo tegenover hem opstelt, ben je dan nog een trouwe dienstknecht? Je bewandelt niet het rechte pad, maar je slaat een dwaalweg in als je bemerkt dat iemand een sterker wapen heeft dan jij, en jij dan uit nijd op hem afgeeft. Daarom, leg je er op toe om God in nederigheid te dienen en niet om in hoogmoed te zwelgen. (Sc. 2.5, vertaling: Jan van Loo).</p>
--	--

<p>Juli 2024 Een grensverleggende ontmoeting</p>	
<p>zondag 7 juli</p>	<p>De Syro-Fenicische vrouw  Matteüs 15, 21-28 / Marcus 7,24-30</p> <p>Een grensverlegend gesprek; een leermoment  <a href="https://www.dominicains.be/nl/preekvandeweek/64297-20ste-zondag-door-het-jaar">https://www.dominicains.be/nl/preekvandeweek/64297-20ste-zondag-door-het-jaar</a></p>

Augustus 2024      Kunst opent verrassende wegen	
zondag 25 augustus	<p>Viering met open handen - (re)creare en (her)scheppen Over 'n (religieus) kunstwerk dat op ieders persoonlijke weg richting geeft/gaf.</p> <p>'Kunst is geen leuk extraatje, maar broodnodig in de wereld van vandaag. In een wereld die barst van clichés en onbegrip, waar mensen vooral bevestiging van eigen gelijk zoeken en de ander snel een vreemde is, kan kunst verrassen en verbinden'. Zie: <a href="https://artway.eu/content.php?id=1308&amp;lang=nl&amp;action=show">https://artway.eu/content.php?id=1308&amp;lang=nl&amp;action=show</a></p> <p><a href="https://artway.eu/content.php?id=59&amp;action=list&amp;lang=nl&amp;level=2&amp;menuid=20">https://artway.eu/content.php?id=59&amp;action=list&amp;lang=nl&amp;level=2&amp;menuid=20</a></p>

September 2024      Vrede is de weg	
zondag 08 september en zondag 22 september	<p>Moeten we iets doen voor de vrede? <a href="https://debezieling.nl/iets-doen-voor-de-vrede/">https://debezieling.nl/iets-doen-voor-de-vrede/</a></p>

Oktober 2024      Een kompas voor morgen	
zondag 13 oktober en zondag 27 oktober	<p>Encycliek Laudate Deum (4 oktober 2023) – een dringend document over de toekomst van onze planeet. Vervolg op Laudato Si (18 juni 2015)</p>

November 2024	De grote reis
zondag 10 november Allerzielen	Liedsuggestie: Lied van de grote reis CD – Laat mij maar zingen 1. CD4 – track 19 <a href="https://huubosterhuis.nl/oeroude-tuinen-huub-oosterhuis-podcast/">https://huubosterhuis.nl/oeroude-tuinen-huub-oosterhuis-podcast/</a>

November 2024	Barmhartigheid; mededogen als kompas
zondag 24 november	Afsluiting van het jaarthema: de mens gaat voor op de regel/het gebod  Ezechiël 36:26 Een nieuw hart zal ik U geven Lucas 15:11-32 De verloren zoon/barmhartige vader  Liedsuggestie: Niet als een storm, als een vloed. in eigen bundel nr 75

## Andere aanknopingspunten mbt het thema

Het lied: Boek je bent geleefd, zeg ons hoe te leven.

Op de CD – Laat mij maar zingen deel 2

Op de CD – De steppe zal bloeien

(En misschien kunnen we het zelf zingen of instuderen?)

Johannes 14,6

Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Psalm 86,11

Wijs dan, Heer, mij uw weg, dat ik wandelen mag in uw waarheid;

richt Gij mijn hart onverdeeld op dit ene: ontzag voor uw naam.

Dromen en visioenen als richtingwijzers

- Hildegard van Bingen. Liedsuggestie: CD – Nieuw liedfonds

- Jacob/Jozef/Profeten: de weg gewezen krijgen in een droom van Godswege.

Matt 7,12-29

De ruime poort en de smalle poort.